



ERCİYES ZİRVESİNDEN TÜRKİYE'Yİ DÜŞÜNMEK

Devlet BAHÇELİ

MHP 

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
Devlet BAHÇELİ'nin
ERCİYES ZAFER KURULTAYI
KONUŞMALARI





Devlet BAHÇELİ
MHP Genel Başkanı



içindekiler ■

03 Ağustos 1997 Günü Kayseri 8. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

02 Ağustos 1998 Günü Kayseri 9. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

01 Ağustos 1999 Günü Kayseri 10. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

06 Ağustos 2000 Günü Kayseri 11. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

05 Ağustos 2001 Günü Kayseri 12. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

04 Ağustos 2002 Günü Kayseri 13. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

03 Ağustos 2003 Günü Kayseri 14. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

01 Ağustos 2004 Günü Kayseri 15. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

07 Ağustos 2005 Günü Kayseri 16. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması

06 Ağustos 2006 Günü Kayseri 17. Erciyes Zafer Kurultayı Konuşması





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

8. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**3 AĞUSTOS 1997
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





Türk Dünyasının Çeşitli Bölgelerinden Gelen Değerli Misafirler,

**Basınımızın ve Televizyonlarımızın Muhterem Temsilcileri,
Yiğit ve Çilekeş Dava Arkadaşlarım,**

Bu yıl sekizincisini düzenlediğimiz Erciyes Zafer Kurultayı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Her yıl, yüz binlerce gönül erinin katılımıyla gerçekleşen Zafer Kurultayı'mızın bu yılki anlamı çok büyüktür. Rahmetli Başbuğumuzun teşvik ve destekleriyle yıldan yıla gelişen ve bugünlere ulaşan kurultayımızı, vaki olan ilahî emir sebebiyle Başbuğsuz idrak etmenin üzüntüsünü, hüznünü yaşıyoruz. Bize çok büyük bir fikrî ve manevi miras bırakan Başbuğumuza, Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum.

Kıymetli Ülküdaşlarım,

Kurultaylar Türk tarihinde hep önemli olmuştur. Kurultayda yol arkadaşları, dava arkadaşları bir araya gelirler, istişare eder-



ler, meşveret meclisleri toplarlar ve gelecek için plan yaparlar. Bizim kurultayımızın da böyle bir anlamı vardır. Yillardır Allah rızası için omuz omuza yürüyen ülkü erleri, yol arkadaşları bu kurultayda bir araya geliyorlar, hasret gideriyorlar, helalleşiyorlar. Ben de bu kurultayda sizlerle hâlleşmek, ülke meselelerini sizlerle konuşmak için buradayım.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Güzel memleketimiz çok zor günler yaşamaktadır. Sosyal, kültürel ve iktisadi alanda korkunç bir tahribat, bir yozlaşma, bir kırılma yaşanmaktadır. Sosyal alanda, toplumsal platformda, tehlikeli bir gerginlik bütün ülkeyi sarmış durumdadır. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, ayrışma ve zıtlasmalar yoğunlaşmış, hatta ürkütücü kampaşmalar baş göstermiştir. En çok muhtaç olduğumuz istikrar, siyasilerin hırçın ve uzlaşmaz tutumları sebebiyle bir türlü sağlanamamaktadır. Siyasi parti yöneticileri, şahsi menfaatlerini millet menfaatinin önüne alarak ortamın gerginleşmesine katkıda bulunmaktadır. Bunların sonucu olarak devlet yıpratılmakta, devlet-millet birlikteliği zedelenmektedir.

Biraz konjonktürel ve biraz da tarihî sebeplerle mukaddes ve ekmel dinimiz İslam, siyaset malzemesi hâline getirilmiştir. Bir kısım politikacılar kendilerini İslam'ın yegâne temsilcisi olarak görmekte ve sadece kendileri Müslümanmış gibi davranmaktadır. Bir kısım politikacılar ise bu yanı sıra karşı çıkmak adına alenen din düşmanlığı yapmaktadır. Bu kargaşa, en basit meseleleri bi-



le çıkmaza sokmaktadır. Mesela, sekiz yıllık eğitim ve imam-hatip okulları konusu, bu türden bir meseledir. İmam-hatip okullarını partisinin gençlik kolu gibi algılayan zihniyet nasıl yanlış içindeyse, vatandaşın en tabii hakkı olan din eğitimine karşı çıkmak da aynı oranda yanlış bir tutumdur. Çünkü bu aziz millet, bin senedir İslam dininin hizmetkârı olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Kıymetli Ülküdaşlarım,

Kültürel alanda da korkunç bir başıbozukluk, bir sefalet, bir çöküntü almış başını gitmektedir. Bizim olmayan hayattar cazip kılınmakta, bizim olmayan değerler bir bezirgânci edasıyla milletimize pazarlanmaktadır. Toplum ne bu yeni değerleri tamamen benimseyebilmekte ne de geleneksel değerlerini hakkıyla muhafaza edebilmektedir. "*Kökü mazide olan atiyiz.*" diyen şairin bu terkibi, ne yazık ki uygulama alanı bulamamaktadır. Geçmişî bilenlerimizin birçoğu oraya takılıp kalırken geleceğe yönelenlerimiz de geçmişî inkâr yolunu seçmektedir. Dolayısıyla kimlik buhranı, toplumsal kirlenme ve kültürel yozlaşma her alanda artmaktadır. Kültür politikası olmayan iktidarların elinde tutsak olan toplum, görsel kültürle uyuşturulmaktadır.

Aziz Ülküdaşlarım,

En zayıf olunan alan ise ekonomidir. Bugüne kadar iddialı vaatlerle gelen bütün hükümetler, orta sınıfı ve dar gelirli vatan-



daşlarımızı ezmiştir. Öğrencilerin, işçilerin, memurların ve emeklilerin hâli perişandır. Orta ölçekli işletmeler toplam üretimin %80'ini karşılıyor olmalarına rağmen, devlet teşvikinden ancak %20 oranında yararlanabilmektedir. Adaletsizlik iktisadi hayatın bütününe yayılmış vaziyettedir. Ülkeyi ekonomik darboğazdan çıkarmanın asgari şartı, Hz. Ömer adaletini tesis etmektir. Kaynakların rasyonel kullanımı, yolsuzlukların önlenmesi ve millet sektörüne itibar gösterilmesi, yapılması gereken diğer işlerdir.

Dünyanın bilgi çağına adım attığı günlerde, eğer devlet araştırmaya binde 4 oranında kaynak ayırabiliyorsa ve bu rakam ortalama bir Avrupa ülkesinde binde 30 civarında seyrediyorsa, daha yapılması gereken çok iş var demektir. Devlet eğer vergi yüzüzlerinden alacağını tahsil edemiyorsa, onların yurt dışına kaçmasına göz yumuyorsa ve oluşan açığı dar gelirli vatandaşları ezerek kapatmaya çalışıyorsa, daha yapılacak çok iş var demektir. Rüşvet ve iltimas eğer köylere kadar uzanmışsa, devletin ihalelerinde hep yolsuzluk söylentileri çıkıyorsa, yapacağımız çok iş var demektir.

Muhterem Ülküdaşlarım,

Türkiye dürüst, ilkeli ve temiz bir kadronun iktidarına muhtaçtır. Gelişen şartlar ve arkamızdan esen rüzgâr, bizi iktidara yaklaştırmaktadır. Ülkenin yaşadığı meseleleri çözecek kadroların MHP'de toplanmış olduğu, dost düşman herkesin malumdur. Bize düşen tek şey, tezlerimizin tarihi gelişimlerle ortaya çıkan haklılığını ve doğruluğunu herkese anlatmaktır. Projelerimizi



ve çözüm yollarımızı herkese ulaştırmaktır. Bunu yaptığımızda, gerçekleştirmemiz gereken bir tek şey kalacaktır: O da, iktidarı demokratik yollardan teslim almaktır.

Aziz Ülküdaşlarım,

Yıllardır millete hizmet yolunda ter döken bu asil kadrolar, bu imanlı birlikler, bu Hoca Ahmet Yesevi yolunun yolcuları, bu onurlu alperenler, iktidarı herkesten fazla hak etmiş bir hareketin şerefli mensuplarıdır. Bakmasını bilen gözler, iktidar şafağının söktüğünü ayan beyan görmektedir. Bizim için ayrı bir önemi olan şu ulu Erciyes Dağı'nın eteklerinden sizlere sesleniyor ve iktidar için hazır olmanızı istiyorum.

**Yolumuz ve mücadelemiz çetin, ancak zaferimiz haklıdır.
Burada iktidar yürüyüşümüzü başlatıyorum,**

Cenab-ı Allah hepinize hayırlı uğurlu etsin, hepinizin yar ve yardımcısı olsun!...





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

9. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**2 AĞUSTOS 1998
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Türk Dünyasının Çok Değerli Temsilcileri,
Aziz Misafirlerimiz,
Basınımızın ve Televizyonlarımızın Kıymetli Mensupları,
"Lider Ülke Türkiye" Davasının Yılmaz Savaşçıları,
Yarınlarımızın Güvencesi Olan Genç Ülküdaşlarımız,**

Rahmetli Başbuğumuzdan Türk Dünyasına miras kalan bu güzel şölene, bu büyük Kurultaya hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, muhabbetle kucaklıyorum.

Bizlerin bugünlere erişmesini sağlayan, gönüldaşları karındaşları Ulu Erciyes'in eteklerinde buluşturan, Zafer Kurultayı'nı böylesine coşkulu bir şekilde kutlamamızı nasip eden Yüce Rabbimize sonsuz şükürler olsun.



Bugün kurultaylar kurultayı olan Erciyes Zafer Kurultayı'nın dokuzuncusunu idrak ediyoruz. Artık gelenekselleşerek Türk Dünyasındaki güzide yerini almış olan Zafer Kurultayı'nı her yıl artan bir coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Kayseri il teşkilatımızın yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum.

Rahmetli Başbuğumuzun bizlere emaneti olan kurultayımız, her şeyden önce Türkiye'den ve Türk Dünyasından birçok insanın bir araya gelip dertleştiği ve kaynaştığı bir şölendir. Bunun için Türk Dünyasının kalbi bugün burada atıyor. Milletimizin her kesiminden, ülkemizin her köşesinden, Türk-İslam coğrafyasının her bölgesinden insanlar bugün bir araya gelmekte, birlikte soluk alıp vermektedir. Millî dayanışmanın güzel örneklerinin sergilendiği bu kurultay, aynı zamanda millî hedeflerin ve özlemlerin haykırıldığı büyük bir platform olmaktadır.

Bizler de bu vesileyle herkese seslenerek bir arada kardeşçe yaşamak isteyenlerin, hakları, hukukları çiğnenmişlerin, bütün olumsuzluklara rağmen yarınlara umutla bakmak isteyenlerin sözcüsü olmak istiyoruz. Kısacası tespitlerimizi, teşhislerimizi ve gelecekle ilgili düşüncelerimizi sizlerin huzurunda büyük Türk milletine ve dünyaya ilan ediyoruz.

Çok Kıymetli Misafirlerimiz,

Aziz Kardeşlerim,

Ülkemiz bugün artık uzun bir seçim maratonuna girmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki seçimlerin sadece demokrasi tarihimiz açısından değil, bütünüyle Türk milletinin geleceği açısından



da çok hayati, çok kritik bir rol oynayacağına şüphe yoktur. Seçimlerde ortaya konacak tercihler, bugün olup bitenler hakkında ne düşündüğümüzden, geleceğe nasıl bakmamız ve hazırlanmamız gerektiğine kadar birçok konuda yol gösterici bir rol oynayacaktır.

Bunun için her vatandaşımızın, son yıllarda yaşananların bir muhasebesini yapması önem taşımaktadır. Bu zamana kadar Türk milletini yönetme hakkını elde etmiş siyasetçilerin de durup düşünme zamanıdır. Ekonomide, siyasette dış politikada, sosyal hayatta yapılanlar ve yapılamayanlar nelerdir? İnsanlarımızın temel sorunları ve beklentileri nelerdir? Türkiye'yi nasıl bir gelecek beklemektedir?

İşte ülke yönetiminde söz sahibi olan ve olmak isteyen her kişi ve parti bu sorulara cevap vermek durumundadır. Ancak bugün bırakınız bu sorulara cevap vermeyi, Türkiye'nin nasıl bir yol ayrımında bulunduğu farkında olmayanlar çoğunluktadır. Ülkemizde bugün yıllardır kamu kaynaklarını çarçur etmeyi, günübürlük yaşamayı siyaset zannedenler var. Etnik ve mezhep farklılıklarına hitap etmeyi, göz boyamayı, dedikodu demokrasi zannedenler var. Artık Türkiye'nin bu kamburlarından kurtulması gerekmektedir.

Türkiye yeni bir yüzyılın eşliğinde, yeni siyasi değerlerle, yeni siyasetçilerle kucaklaşmak durumundadır. Çünkü ülkemizin kavgaya ve kaosa değil hoşgörüyü, diyaloga ve seviyeli siyasete; ayrılığa değil, kardeşliğe ve birliğe ihtiyacı var. Ülkemizin, artık millî duyarlıkları ön planda tutan, yarınlarımızı görme ve planlamaya gayret sarfeden partilere ihtiyacı var.



Sözün kısası Türk milliyetçilerinin kararlılığına, ilkel ve seviyeli siyaset konusundaki duyarlılığına ve lider ülke heyecanına, Türkiye'nin ihtiyacı var. Çünkü Türkiye, artık denenmişleri bir daha deneyerek vaktini boşa harcamaz. Kirli, tutarsız ve seviyesiz siyasi anlayışlarla, dünyada olup bitenleri algılayamayanlarla bir yere varamaz.

**Muhterem Misafirlerimiz,
Kıymetli Arkadaşlarım,**

Dünya sadece yeni bir yüzyıla değil, yeni bir bin yıla adım atıyor. Bu, sıradan bir takvim değişikliği değildir. Bu, sadece bazı milletlerin ve bölgelerin kaderini yakından ilgilendiren bir değişim de değildir. Bu aynı zamanda bütün insanoğlunu, onların ortak yaşama alanı olan gezegenimizi yakından ilgilendiren tarihî bir dönüm noktasıdır. Yeni dönem, sorunların da refahın da aynı hızla geliştiği, kıtalar ve bölgeler arası uçurumların keskinleştiği bir dönemi ifade etmektedir.

Bir tarafta baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ve ekonomik zenginleşme, diğer tarafta ise artan sefalet, kargaşa ve etnik kavgalar gerçeği önümüzde bütün çıplaklığıyla duruyor. Bunların yanında, istikrarın garantörü olan orta sınıflar dünyanın her tarafında küçülüyor, eşitsizlikler biraz daha belirginleşiyor, ekolojik felaketler sınır tanımaz boyutlara ulaşıyor. Yani dünyamız refah ve mutluluğun yaygınlaşmasından çok, çatışmalardan ve karışıklıklardan oluşan sorunlu bir küreye dönüşüyor.



Dünyanın bir bölgesi, teknoloji, kültür, değer üreten ve pazarlayan, dolayısıyla yöneten; diğer büyük kısmı ise sürekli olarak alan ve yönetilen bir konuma mahkûm oluyor.

İşte insanoğlunun önündeki tablonun kısa ama gerçekçi tasviri budur. Bu manzarayı, bazı insanlar ve çevreler çok olumlu, çok iyimser bir şekilde görüp yorumlayabilirler. Hatta yeni yüzyılı yeni bir altın çağ olarak tanımlayabilirler. Bu tanım, bizleri sadece ve sadece gereksiz yere umutlandırır, ama gerçekleri değiştirmez. Evet, 2000'li yılların başı, insanoğlunun cennetin merdivenlerini hızla tırmandığı yıllar değildir.

Ancak sürekli kara bulutların dolaştığı, cehennemî bir yüzyıl da değildir. O zaman nedir? 19. ve 20. yüzyıldaki milletlerarası mücadele geleneğinin, şeklinin ve yöntemlerinin değiştiği bir yüzyıldır. Bilgi ve teknoloji üretimiyle kullanımının en az emek ve sermaye kadar önem kazandığı bir yüzyıldır.

Sonuç olarak unutmayalım ki, tarihi yazan da değiştiren de insanoğludur. Teknolojiyi, ekonomik gelişmeleri bütün insanlığın çıkarı için kullanacak olan da olmayan da yine insanoğludur.

Bu durumda şu gerçek karşımıza çıkmaktadır. Bütün insanlığın üzerinde az çok ulaşabileceği, yeni ahlaki değerlere, moral değerlere ihtiyaç bulunmaktadır. İşte Milliyetçi Hareket aynı kendi ülkemizde olduğu gibi, dünya milletler ailesinin de yardımlaşma, iyi niyet, hoşgörü ve kardeşlik üzerine oturmuş bir küresel ahlaki değerler sistemine ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Nasıl başka Türkiye yoksa, insanlığın yaşayabileceği başka



bir Dünya da yoktur. Bu konuların, ayak sesleri giderek yakınlaşan enformasyon çağının gündeminde yer edeceğini hep birlikte göreceğiz.

**Aziz Misafirlerimiz,
Kıymetli Dava Arkadaşlarım,
Sevgili Bozkurtlar,**

Başkaları ne düşünürse düşünsün, başta milliyetçiler olmak üzere, hürriyet, kardeşlik ve barış gibi insani değerlere gerçekten inanan insanların, küreselleşmeye tabi olmasını değil, onu sorgulamasını, onu yönlendirmesini beklemek gerekir. Enformasyon çağına, bütün insanlığın ortak yararına hizmet edecek bir nitelik ve ivme kazandırmak gerekir.

Dünyaya adalet ve medeniyet götürmüş bir milletin torunları olarak zaten başka türlü düşünmemiz ve davranmamız mümkün değildir. Sınırlar kalkıyor diyerek kültürel zenginliklerimizi, manevi değerlerimizi, bağımsızlığımızı ve onurumuzu yok mu farz edeceğiz? Bunlar bazı çevreler için bir anlam ifade etmeyebilir ya da onlar zaten başka bir dünyanın parçası hâline gelmiş olabilirler. Ancak bu tür insanların bizim müştereklerimizi ve kültürümüzü tartışmaya, eleştirmeye ve hele yok saymaya hiç hakları yoktur. Bu ayrıcalık dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kimseye tanınmamıştır. Kimse, yüce milletimize, ahlaki çürümeyi, kültürel erozyonu, yabancılaşmayı bir yol olarak öneremez ve dayatamaz.



Ne pahasına olursa olsun Batılılaşmak ve değişmek bir gelişme değil, şahsiyetsizleşme ve sonuçta da yok olmadır.

O zaman Türkiye ne yapmalıdır? Nasıl yapmalıdır? Bizlere düşen görev ve sorumluluklar nelerdir? Bu sorunları herkes kendine sürekli olarak sormalı ve cevap aramalıdır. Bu konuda en büyük sorumluluk da tabii olarak bizlere, Türk milliyetçilerine düşmektedir.

Bunun için bizler, hem parti olarak hem de fert olarak bütün gelişmeleri yakından takip edip yorumlamaya çalışacağız. Millî ve manevî değerlerimizi ve duyarlılıklarımızı, bakış açımızın ayrılmaz bir parçası hâline getireceğiz. Halkımızın, güzel geleceklerimizden ve değerlerimizden soğutulmasına, tarihî köklerinden koparılarak inançsız, istikametsiz bir topluluk hâline dönüştürülmesine hiçbir şartta müsaade etmeyeceğiz.

Millet olarak da çok çalışıp sanayi sonrası toplumun dinamiklerini yakalayacağız. Ekonomik ve teknolojik gelişmelerin takipçisi değil, temel aktörlerinden biri olacağız. Bunun için ülkemizin mutlaka kendi kendini yenileyebilen bilim ve teknoloji kentlerine sahip olması, gelecek nesilleri çok iyi yetiştirmesi gerekmektedir. Eğitim sistemimize; düşünen, bilgi üreten ama kendi kültürünü özümsemiş vatansever nesiller yetiştirecek bir hüviyet kazandırmak zorundayız.

Aynı zamanda, 21. yüzyılın ilk on yılı içinde, hakim kültür değerleriyle rekabet edebilecek millî kültür endüstrimizi mutlaka kurmuş olmalıyız. Bu, milleti millet yapan millî ve manevî değerlerimizi, ortak özelemlerimizi sürekli canlı tutarak yaşanır kılınmasının yegâne yoludur.



Bütün bunların gerçekleşmesi tabii ki kolay değildir. Hatta çözüm ve başarı giderek daha da zorlaşmaktadır.

Ancak Türkiye'nin mutlaka bir sıçrama, bir atılım yaparak makûs talihini de yenmesi gerekmektedir. Bunun için her zaman söylüyorum, yarın da söyleyeceğim, önce niyet etmek ve inanmak gerekir. Çünkü inanmazsanız, inandıramazsınız, İnanırcı olmadığınız sürece de başarılı olamazsınız. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. İşte bu ruh hâli, bu şuur, inanmış, vizyon sahibi dava adamının portresidir.

Her Türk milliyetçisi böyle bir tavır, böyle bir inanç sahibi olmak zorundadır. Türkiye'nin ağırlaşan sorunlarını ancak bizler çözeceğimize göre bu kaçınılmazdır.

Türkiye'de artık yolsuzluğun, yoksulluğun ve işsizliğin yanında geleceğin de konuşulması, millî stratejik hedeflerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak, potansiyellerimizi açığa çıkarmak, coğrafyanın ve tarihin bize sunduğu imkânları iyi değerlendirebilmek, daha açıkçası geleceğimizi garanti altına alabilmek için şarttır. Gerçekçilik ve idealizmin anlamlı ve daimî birlikteliğini sağlamanın ve dolayısıyla kıyamete kadar var olabilmenin temel yollarından biri budur. İşte, Türk milliyetçiliğinin siyasi, sosyal ve global yaklaşımları böyle bir anlayıştan ve duyarlılıktan beslenmektedir.

Unutmayalım ki, artık bundan kaçışın mümkün olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Başka ülkeler, çeyrek yüzyıl, yarım yüzyıl sonrasını tartışıp planlarken bizler bir gün sonrasını bile zor görüyoruz.



Türkiye 21. yüzyıla rotası belli olmayan ve sürekli su alan bir gemiyle yelken açamaz. Türkiye Cumhuriyeti, bir taraftan rotasını iyi tayin ederken, diğer taraftan su alan gemisini çok iyi tamir etmeyi öğrenmek zorundadır.

Çünkü işsizliğin arttığı, kronik yüksek enflasyonun insanlarımızı fakirleştirdiği, ahlaki değerlerin erozyona uğradığı bir sosyokültürel yapıyla bir yere varamayız. Adaletin geç işlediği ve tartışılır olduğu bir ülkede, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin ayyuka çıktığı bir ortamda gerçek huzuru ve mutluluğu nasıl temin ederiz?

Evet, ancak yolsuzlukta, gelir dağılımı adaletsizliğinde, enflasyonda dünya liginin en üst sıralarında yer alabilen bir Türkiye manzarası, bütün çarpıklığıyla karşımızda duruyor.

Bu tablo her duyarlı insanı ürkütmeli, düşündürmeli ama asla karamsarlığa ve çaresizliğe düşürmemelidir. En başta Yarıdana, daha sonra da milletimize ve kendimize inanacağız, güveneceğiz. Karamsarlık ve ümitsizlik havasının yaygınlaşmasının daha büyük felaketlerin başlangıcı olduğunu aklımızdan hiç çıkartmayacağız.

Aziz Arkadaşlarım,

Değerli Kardeşlerim,

Böyle bir şuura, böyle bir inanca sahip olmanın ve milletimizin öz güvenini tazelemesinin yanında, Türk insanını çok haya-



ti bir görev daha beklemektedir. Gerçekten de önümüzde duran en acil, en öncelikli görevlerden biri, hiç şüphesiz içler acı durumdaki Türk siyasetini, gayri ahlaki yapısından başlayarak dönüştürmektir. Bu görev, artık seçim atmosferine girildiği günümüzde ertelenmesi mümkün olmayan hayati bir görev hâline gelmiştir.

Birileri bu söylediklerimizi ciddiye almayıp önemsemeyebilir. Bu zihniyetteki insanların, Türkiye'yi bu hâle getirdikleri için böyle düşünmeleri normaldir. Ama bizler hiç yorulmadan, siyasetin ticaretleşmekten ve seviyesizlikten kurtulup ahlaki bir zemine oturması gerektiğini ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz.

Bu, her şeyden önce kendi halkımıza olan sevgimizin, bağlılığımızın ve duyarlılığımızın bir sonucudur. İşte milliyetçi siyasetin, yeni siyaset anlayışının incelikleri burada gizlidir. Siyaset böyle bir şurdan, açıklıktan ve samimilikten mahrum olduğu sürece Türkiye'nin mesafe alması, partilerin halkın emrinde ve hizmetinde olması, değer ve çözüm üretmesi çok zor, hatta imkânsızdır. Kısacası, devlet millet kaynaşması, demokrasimizin gelişmesi mümkün değildir. Aksi takdirde yapılanlar, göz boyama siyasetinden, çıkar kavgasından öteye bir anlam ifade etmeyecektir.

Değerli arkadaşlarım, sizlere soruyorum. Son yıllarda ülkemizde olup bitenler bunun açık bir göstergesi değil midir? Yolsuzluk ve usulsüzlük kokuları her taraftan yükselmiyor mu? Bu dönemde halkımızın şikâyetleri mi azaldı? Yoksa sosyal dokumuzu ve millî birliğimizi zedeleyen gelişmeler mi ortadan kalktı? Dünkü hükümet ile bugünkü hükümet arasında bir tek önemli fark var.



Biri, mübarek dinimizin ve demokrasinin arkasına sığınyordu, şimdiki ise laiklik ve cumhuriyetin arkasına sığınyor. Bunların aralarında ciddi farklar olmadığı, erken seçim konusunda çok kolay anlaşmalarıyla, yolsuzluklar konusundaki tutumlarıyla bir kez daha ortaya çıkmadı mı? Bir gün önce söylediklerini, bir gün sonra yine kendileri tekzip etmedi mi? Türk demokrasi tarihinde, bu kadar kaygan bir zemine, bu kadar kaypak siyasetçilere hiçbir zaman şahit olunmamıştır. Sizlerin huzurunda bu partileri Türk milletine şikâyet ediyorum. Bu haklı şikâyetimizi, siyasi kirlenmenin ve yozlaşmanın, iktidar krizinin milletin eliyle son bulması için, millete giden yolların en kısa zamanda açılması için yapıyorum.

Çünkü seçim tarihini uzatarak Türkiye'mizin 1999 yılını da hükümet tartışmalarıyla geçirecek olmasını kabullenmek mümkün değildir. Ama unutmasınlar; korkunun ecele faydası yoktur. Seçim dönemini kış aylarına denk getirerek halkımızı siyasete katılmaktan alıkoymak istiyorlarsa da yanılıyorlar. Bizler inanıyoruz ki, büyük Türk milleti bu seçimlerde her zamankinden daha kararlı bir şekilde siyasi tavrını ortaya koyacaktır. Denenmişlere, sürekli siyasi makyaj tazeleyenlere, özülle sözü bir olmayan partilere, temiz siyaseti önemsemeyenlere gerekli dersi verecektir.

Bizler de, Türk milletinin kader arkadaşı olarak, çok çalışarak, anlatarak bu süreci hızlandıracacağız.

Bunun için diyorum ki, artık zaman hoşgörünün, kardeşliğin ve millî birliğin yılmaz savunucusu olan, ülkemizi yeniden dirilişe hazırlayan milliyetçi siyaseti hakim kılma zamanıdır.

Artık zaman; milleti mutlu, siyaseti seviyeli, devleti güçlü, lider ülke Türkiye'yi inşa etme zamanıdır.



Artık sosyal barışı zedeleyenlerin, milletimizin değerleriyle, tarihiyle ve inançlarıyla oynayanların, yıllardır bu ülke insanlarını enflasyona mahkûm edenlerin karşısında Milliyetçi Hareket var. Dün Azerbaycan'da ve Bosna'da, bugün Kosova'da ve Kıbrıs'ta oynanan oyunların, yapılan zulümlerin karşısında dimdik duracak Milliyetçi Hareket var.

Çünkü, Milliyetçi Hareket, senin öz partindir, parçandır, can yoldaşındır. Milliyetçi Hareket, bölücü ve yıkıcı unsurlara karşı göğsünü siper etmiş, birlik ve kardeşlik için her türlü çileyi çekmiş, yani rüşdünü ispat etmiş bir partidir.

Kısacası, Milliyetçi Hareket, her şartta ve zamanda Hakk'ın, halkın ve haklının yanında olmuş bir partidir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Türk Milliyetçileri şimdi yeni bin yılın eşiğindeki dünyada ve Türkiye'de "**lider ülke**" yi inşa etmeye hazırlanıyor. Şanlı geçmişimizden parlak geleceğe uzanacak millî ve manevî köprü'nün taşlarını döşemeye, ekonomik ve teknoloji atılımları gerçekleştirilmeye hazırlanıyor.

Çünkü bizler, büyük bir medeniyetin, büyük bir kültürün emanetçileri olarak, gelecek nesillere millî kimliğini kaybetmeden onurlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir vatanı miras bırakmak istiyoruz. Çünkü bizler, tarihin ülkemizi ve Türk Dünyasını getirmiş olduğu noktada, millî ve manevî değerlerimizi yaşatarak mutlu, huzurlu ve güçlü bir Türkiye'nin gerçekleşeceğine inanıyoruz.



İşte, Milliyetçi Hareket, bunun için bütün insanlarımızın desteğini ve duasını alarak iktidar olmak istiyor. Milliyetçi Hareket, dün olduğu gibi bugün de zor olanı başarmak, adaleti, kardeşliği ve medeniyeti hâkim kılmak için iktidar olmak istiyor. Hep-sinden önemlisi bizler başarmak zorunda olduğumuza inanıyoruz.

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,
Sevgili Bozkurtlar,**

Bugün burada, Anadolu'nun ortasında Erciyes Dağı'nın Tekir Yaylası'nda toplanan Zafer Kurultayı'nın gönüllü delegeleri olan sizler, tabii delegelerimiz olan bütün vatandaşlarımızla kucaklaşmak üzere yollara koyulacaksınız.

Fitneye, fesada fırsat vermeden, yılgınlığa düşmeden çok çalışacak, yeni şartların Türkiye'nin önüne koyduğu tuzakları ve fırsatları bıkmadan usanmadan anlatacaksınız. Türk milliyetçilerinin ne kadar kararlı, vatansever ve inançlı olduğunu herkese göstereceksiniz. İşte bunun arkasından siyasi zafer, hakkımız olan iktidar bizim olacaktır, milletimizin olacaktır.

Milliyetçi Hareket'in iktidarı, büyük Türk milletinin ve Türk Dünyasının kendine olan inancını tazelemenin, yarınlara ümitle ve güvenle bakmanın adı olacaktır. Yoksulluğun, adaletsizliğin, çürümüşlüğün kaderimiz olmadığını herkese ispat edeceğimiz bir iktidar olacaktır.



Çünkü milletini sevmek ve her alanda yüceltme gibi insani ve asil bir duygunun ve kararlılığın adı olan milliyetçilik anlayışımız, bizi buna mecbur ediyor.

Lider ülke Türkiye ülküsü bizler açısından artık dönüşü olmayan bir yol gibidir. Bu yola dönecek her türlü engeli aşmak da Türk milliyetçilerinin boynunun borcudur.

Değerli arkadaşlarım,

Allah nasip ederse seneye Zafer Kurultayı'nı bir başka büyük zaferle, Milliyetçi Hareket'in iktidarıyla birlikte kutlayacağız. Zafer Kurultayı'mız, şimdiden iktidar müjdesi veriyor. Hepinize kutlu ve uğurlu olsun...

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

10. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**1 AĞUSTOS 1999
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Muhterem Misafirlerimiz,
Basınımızın Sayın Temsilcileri,
Çok Değerli Dava Arkadaşlarım,
Sevgili Genç Ülküdaşlarım,**

Hem Milliyetçi Hareket’le hem de rahmetli Başbuğumuzun şahsiyetiyle özdeşleşmiş olan Kurultaylar Kurultayı Erciyes Zafer Kurultayı’na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Böyle bir muhteşem kurultayda daha bizleri buluşturan Yüce Allah’a şükürler olsun.

Erciyes, bu yıl da yeni bir görkemli birlikteliğe, yeni bir tarihi ana daha şahitlik ediyor. Her yıl biraz daha artan coşkuyla gerçekleşen kurultayımız, bir taraftan bizleri kaynaştırıp bayram



havası teneffüs etmemizi sağlıyor, diğer taraftan geleceğe ümitle bakmamıza vesile oluyor.

Böylesine güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapan Kayseri İl Teşkilatımızın bütün mensuplarına, Kurultay Tertip Heyetine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Aziz Misafirlerimiz,

Değerli Arkadaşlarım,

İnsanoğlu, bugün 20. Yüzyıl'ı tamamlayarak 21. Yüzyıl'a adım atmaya hazırlandığımız tarihi bir dönemeçte bulunuyor. Müşterek yaşama mekânımız olan Dünya, 6 milyara varan nüfusuyla yeni gelişmelere, yeni sorunlara sahne oluyor.

Zamanımızdan tam on yıl önce Komünist Blok'ta başlayan çözülme ve çöküş süreci, dünya sisteminin her açıdan yeniden yapılanmasının yolunu açmıştır. **Siyasi ve ideolojik alandaki kutuplaşma, yerini daha yoğun temas ve etkileşime bırakmıştır. Uluslararası ekonomik ve siyasi ilişkiler, teknolojideki baş döndürücü gelişmenin etkisiyle giderek daha çok artmıştır.**

Yeni pazar ve enerji kaynakları arayışlarının yoğunlaşması, sermayenin ve teknolojinin akışkanlığının hız kazanması, 20. Yüzyıl'ın son on yılına damgasını vurmuştur.

İşte bu durum, ülkelerin geleneksel yapılarını ve uluslararası konumlarını sarsmış, kendine özgü küresel ilişkiler ağının şekillenmesine yol açmıştır. Yeni küresel şartlar, özellikle ekonomik, sosyal ve stratejik açıdan bazı zorlukları beraberinde getirmiş, dünya düzeni arayışlarını hızlandırmıştır.



Sanayileşme sürecini tamamlayamamış olan ülkeler, kendi toplumsal ve kültürel gerçeklikleri ile küresel gelişmeler arasında bocalamaya ve sıkıntıya girmeye başlamışlardır.

Giderek daha zorlu, daha rafine, en önemlisi daha acımasız bir şekilde geçeceği aşikâr olan **küresel mücadele**, ülkelerin hazırlıklı, güçlü ve istikrarlı bir yapıya kavuşmalarını gerekli kılmaktadır.

İşte Türkiye'miz böyle bir yapıdan, böylesine ciddi hazırlıktan mahrumdur. Geçtiğimiz yıllarda yapılanlar, yapılamayanların yanında azınlığı teşkil etmektedir. İş yerine laf üretilmiş, ne halkımızın sıcak gündemine ne de ülkemizin stratejik geleceğine doğru dürüst el atılabilmiştir.

Biz, bugün kalkınmasını tamamlayıp toplumsal barışı ve güveni pekiştirmekte zorlanan bir ülkeyiz. Bunun için küresel boyutta meydan gelen gelişmeler ve yaşanan sorunlar karşısında ancak çok sınırlı bir rol oynayabiliyoruz.

Bölgemizde ve dünyada inisiyatif sahibi olmamız, küresel bir güç olmayı geciktiren eksiklikleri tamamlayıp sorunları aştıktan sonra mümkün olacaktır.

Neredeyse çeyrek asırdır iki haneli, zaman zaman da üç haneli yüksek enflasyonla yaşamak zorunda bırakılan toplumumuz ve ekonomimiz artık yorgun düşmüştür. Yapısal reformlar paketi, yıllardır parti ve hükümet programlarının en göz alıcı süslerinden biri olarak kalmıştır.

Dış politikamız da benzer eksiklikler ve yanlışlıklar yüzünden yeterince etkin olamamıştır. Çünkü ne yeni gelişmelere



ayak uyduracak güçlü bir stratejik çerçeveye ne de etkinliğini artıracak kurumsal donanım ve manevi motivasyona sahip olabilmıştır. Hepsinden önemlisi, toplumsal hayatımızın yüz karamaları olan yoksulluk ve yolsuzluk, millî ve manevi dokumuzu çürütmeye başlamıştır.

Buraya kadar söylediklerim, ülkemizin acı ama gerçek yüzünün bir özetidir. Özellikle son beş yılda siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda yaşanan olumsuzluklar, Türk milletinin ödemek zorunda kaldığı faturanın daha da ağırlaşmasına yol açmıştır. Diğer bir deyişle 1995 seçimlerinden sonra başlayan 20. Yasama Dönemi, ülkemiz açısından kayıp bir dönem olmuştur.

Çünkü siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın iç içe geçtiği ve birbirini sürekli beslediği bir ortamda kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. Çözüm bekleyen temel sorunların hiçbirine el atılamadığı gibi, sistemin sorun çözme kabiliyeti açısından da ciddi bir geriye gidiş söz konusu olmuştur.

20. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, sonuç olarak ülkemizin hem içeride hem de dışarıda karşı karşıya olduğu sorunların yüklediği ağır sorumluluğu daha fazla taşıyacak gücü kendisinde bulamamıştır. Bunun için üzerindeki yükü yeni Meclis'e devretme yolunu seçmiş, erken seçimlerin yapılmasını temel bir çare olarak görmüştür.

Bugün, hem Türk siyasetinin hem de ekonomimizin iç içe yaşadığı yığınla sorun, yeni Meclis'in ve hükümetin önünde acil çözüm için beklemektedir. Yine geçtiğimiz dönemde yaşanan acı ve tatlı tecrübeler, bugün ders alınması gereken tarihî kayıtlar olarak ortada durmaktadır.



İşte, 18 Nisan öncesi ve sonrası doğru okunduğunda, karşımıza daha çok acı gerçeklerden oluşan bir ülke tablosu çıkmaktadır. Önemli olan, bu tabloyu akılcı ve serinkanlı bir şekilde yorumlamak ve gereğini yapmaktır. Halkımızın özlediği siyaset tarzını kalıcı hâle getirmek, yıllardır çektiği çilelere son vermektir.

**Aziz Misafirlerimiz,
Değerli Arkadaşlarım,**

57. Hükümet, böyle bir anlayıştan yola çıkan üç siyasi partinin oluşturduğu bir koalisyon hükümetidir. Türkiye'nin artık kaybedecek zamanı kalmadığı düşüncesinden hareket eden üç parti, kendi program ve politikalarının dışında bir koalisyon protokolü üzerinde anlaşmışlardır.

Sadece ülkemizde değil, dünyanın her tarafında koalisyon hükümetlerinin kurulması da, çalışması da zordur. Ülkemizin acil çözüm bekleyen, ancak vatandaşımızı kısa vadede memnun etmesi mümkün olmayan kararlar almak mecburiyetinde kaldığı için de işi daha çok zorlaşmıştır.

Türk siyaseti bu zoru başarmalı, ülkemizin her sorununa sırasıyla el atmalıdır. Türkiye 18 Nisan seçimleri sonrasında yakaladığı siyasi fırsatı çok iyi kullanmalıdır.

Bu sebeple geçmişte yaşanan kavgaların; olumsuzlukların sosyal ve siyasi alanda bıraktığı derin izlerin, sürekli hükümet krizlerine sebep olduğunu, gereksiz tartışma ve gerilimlere yol açtığını unutmamak zorundayız. Yine uluslararası yarışta hak ettiğimiz yeri almak konusundaki gayretlerimizi boşa çıkarttığını kavramak durumundayız.



Ülkemizde uzlaşma ve demokrasi kültürünün zayıflığına karşılık, kamplaşma ve çatışma eğiliminin güçlü olduğu göz önüne alındığında yeni Meclisin ve hükümetin görev ve sorumluluklarının ne kadar fazla ve önemli olduğu görülecektir.

Bunun için öncelikli hedefimiz, siyasi istikrarı tesis etmek, temel reformları demokrasi içinde gerçekleştirmektir.

Temel hedefimiz ise kalkınma sürecini hızlandırarak insanımızı hak ettiği refah ve mutluluğa kavuşturmaktır.

İşçiden sanayiciye, memurdan esnafa, işsiz gencimizden öğrencimize toplumumuzun her kesiminin büyük bir sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Bunları aşmak için de ekonomimize; kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayarak yeniden dinamizm kazandırmak şarttır.

Partimiz, bu açıdan haksız birçok eleştiriye maruz kalma pahasına elinden gelen bütün fedakârlığı ve duyarlılığı göstermektedir.

Bizim çabamız, mevcut şartlar ve imkânlar dâhilinde halkımızı en kısa zamanda rahatlatmaktır. Bunun aksini düşünenler ya gerçeklerden bihaberdir ya da siyasi rant peşinde koşma ya çalışmaktadır.

**Aziz Ülküdaşlarım,
Sevgili Bozkurtlar,**

Bu tür insanların, çarpık zihniyetin yansıması olan eleştirilerini sizler de yakinen izliyor ve biliyorsunuz. Bunlara biraz dikkatlice baktığımızda; seçim öncesinde de benzer eleştirileri gündeme getirmeye çalıştıklarını hatırlıyoruz.



Bu ülkenin bugünkü hâle gelmesinde, yılların birikimi olan sorunlar yumağının altında ezilmesinde Milliyetçi Hareket'in imzası yoktur. Türk milliyetçileri en zor şartlarda bile hep yapıcı olmuş, ülkenin birliğini ve dirliğini savunmuştur. Bu, bugün de böyledir; yarın da böyle olacaktır.

Bizlerin iktidar ortağı olarak ülke yönetiminde sorumluluğu ve yükü paylaşmamızı eleştirenler yanılıyorlar. **Türkiye'nin iş birliğine, hoşgörüye, esaslı çözümlere ve çok çalışmaya ihtiyaç duyduğu bir zamanda Türk milliyetçileri kolaylığa kaçamazlardı.** İktidar ortağı olmayı, ülkemizin devasa sorunlarının bulunduğu bilerek tercih ettik. Yine biliyoruz ki yapmak, inşa etmek çok zor, yıkmak çok kolaydır.

Bu tercihimiz, şüphesiz yakın bir gelecekte daha çok takdir edilecektir. Bizler, Meclis ve hükümet içindeki siyasi varlığımız oranında milletimize layık olmaya, Ona en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun aksini düşünmenin Türk milliyetçilerine yapılacak çok büyük bir haksızlık olacağına şüphe yoktur.

Bizim halkımızın geleceği ve toplumsal huzur için, siyasetin kör dövüşü açmazından kurtulması için yaptıklarımız hiç kimse tarafından çarpıtılarak takdim edilemez. Bizim sabrımız bir zaaf belirtisi değil, sağduyunun ve aklın bir göstergesidir.

Milliyetçi Hareket, birkaç günlük duygusal tatmin için kolaycılığa, keyfiliğe ve çözümsüzlüğe prim veremez. Kendi belirlediği stratejiyi uygular, başkaları gibi dışarıdan yönetilmez. Bizler için tek referans; ülkemizin geleceği, halkımızın refah ve mutluluğudur.



Buradaki muhteşem topluluğun huzurunda bir kez daha ifade ediyorum:

Parti olarak dün neye inanıyor, neyi söylüyorsak bugün de aynı şeye inanıyor, aynı şeyi söylüyoruz. Bizler sadece başkalarının alışkanlık hâline getirdiği gibi siyaseti sürekli manevra alanı, bir şov sahnesi olarak görmüyoruz.

Türk milliyetçileri, dün olduğu gibi bugün de millî ve manevî değerlerimizin istismarına da karalanmasına da karşıdır. Karşı olmaya da devam edecektir. Çünkü inandık mı gönülden inanırız, gerektiğinde onlar için ölümü bile göze alırız. Siyasi hesabımızı, sadece ve sadece tarihe, Türk milletine ve kendi vicdanlarımıza karşı veririz.

İşte bizim zihniyetimizin farklılığı, davamızın kutsallığı burada gizlidir, bunu da herkesin anlaması mümkün değildir.

**Muhterem Arkadaşlarım,
Sevgili Gençler,**

Partimiz, bugün yeni görevler ve sorumluluklar üstlendiği bir sürecin başındadır. Seçimlerin üzerinden üç buçuk ay, hükûmetin kuruluşundan ise iki ay gibi bir süre geçmiş bulunmaktadır.

Türk ve dünya tarihinin en sorunlu, en karmaşık dönemlerinden birinde olmamıza rağmen zor olanı başarma, yeni yüzyıla hazırlanma konusunda kararlılığımızı sürdürüyoruz. Şahsi ya da siyasi çıkar hesapları yapmadan ülke ve dünya şartları ile milletimizin beklentileri arasında en optimum noktayı gözetken yaklaşımımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz.



Son yıllarda ağırlaşan sorunlara ve yaşanan olumsuzluklara karşın ümidimizi kaybetmek istemiyoruz.

Tarihin sunduğu imkânları, ülkemizin sahip olduğu potansiyel zenginlikleri çok iyi değerlendirmek istiyoruz.

İşte o zaman halkımızın daha mutlu, devletimizin daha etkin olacağına inanıyoruz. Çünkü biz önce aziz milletimize, daha sonra da kendimize güveniyoruz.

Lider ülke Türkiye ülküsü, Türk milliyetçileri için artık dönüşü olmayan meşakkatli ama bir o kadar da huzur verici bir yol olmuştur. Bu yolu sonuna kadar yürümek, hem atalarımıza hem de gelecek kuşaklara karşı yüklendiğimiz büyük bir manevi borçtur.

Bakınız değerli arkadaşlarım; geçtiğimiz yıl, yine bu meydana bu kürsüden neler ifade etmişiz: **"Allah nasip ederse seneye Zafer Kurultayı'nı bir başka büyük zaferle, Milliyetçi Hareket'in iktidarıyla birlikte kutlayacağız. Zafer Kurultayı'mız şimdiden iktidar müjdesini veriyor. Hepinize kutlu ve uğurlu olsun."**

Evet, bu yıl Zafer Kurultayı'mızı Allah'a şükürler olsun ki iktidar ortağı olarak kutluyoruz.

Canı gönülden inanıyorum ki; bu yıl gösterdiğiniz ilgi, ortalığı kaplayan sevgi ve heyecan fırtınası yeni zaferlerin müjdesidir. Bu zaferler zinciri, Türk milliyetçileri tek başına iktidar olduğunda başka bir anlam ve önem kazanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün ülküdaşlarımı, bütün misafirlerimizi en derin saygılarımla selamlıyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.....





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

11. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**6 AĞUSTOS 2000
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Muhterem Misafirlerimiz,
Türk Dünyasının Kıymetli Temsilcileri,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,
Aziz Dava Arkadaşlarım,
Sevgili Genç Ülküdaşlarım, Bozkurtlarım,**

Kurultayların en şanlısı, en ihtişamlısı Erciyes Zafer Kurultayı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde, Erciyes kadar muhteşem ve güzel insanlarımızı bir araya getiren Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun.

Büyük bir heyecanla bu yıl on birincisini gerçekleştirdiğimiz kurultayımız, rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bize bıraktığı kıymetli bir yadigârdır. Bunun bilinci içinde, Başbuğumuzu bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.



Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelmiş on binlerce gönüldaşımıza ev sahipliği yapan Kayseri İl Teşkilatımıza ve Kurultay Tertip Heyetine de teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu kurultayın, Türk milliyetçileri arasındaki sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum.

**Muhterem Dava Arkadaşlarım,
İstikbâlimizin Teminatı Genç Ülküdaşlarım,**

Bildiğiniz gibi dünyada çok önemli değişimler yaşanmakta ve bunların etkileri ülkemizde de hissedilmektedir. Ekonomide sınırları aşan ve giderek acımasız bir nitelik kazanan rekabet, küreselleşme olgusunun özünü teşkil etmektedir.

Teknolojik gelişmeler ve bilimsel atılımlar, çok kısa sürede bütün insanlığı etkileyen bir boyuta ulaşmıştır. Uzayın derinliklerini keşfetme çabaları, genetik bilimindeki baş döndürücü ilerlemelerle kol kola girmiş durumdadır. Keza elektronikteki hızlı gelişmeler, iletişim imkânlarını çok ileri düzeylere taşımıştır.

Ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan dönüşümler, uluslararası siyaseti de derinden etkilemiştir. İki kutuplu ideolojik kampaşma, yerini bölgesel iş birliğinin ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir yapılanmaya bırakmıştır. Dünyada yeni düzen arayışları hız kazanmış, demokrasinin önemi daha iyi anlaşılmaya başlamıştır.



Küresel ölçekte yaşanan baş döndürücü gelişmelerin iki yüzü bulunmaktadır. Birinci yüzünde; dünyayı küçültten uydular, ölümcül hastalıklara bulunan çözümler, hayatı kolaylaştıran yeni teknolojik icatlar vardır. Şüphesiz bütün bunlar, insanoğlunun yüz akı olan parlak başarılarıdır. Ama değişimlerin diğer yüzünde görülen tablo bu kadar iç açıcı değildir: Kirlenen ve tahrip edilen çevre, bozulan ve iklim değişimleriyle tehlike sinyalleri veren ekolojik denge, açlık sınırında yaşayan milyonlarca insan, Afrika'da AIDS'ten kırılan on binlerce masum çocuk, Balkanlar'da, Çeçenistan'da ve daha pek çok yerde yaşanan insanlık trajedileri, bu tablonun dikkat çeken unsurlarıdır.

Milletler ve toplumlar arasında var olan uçurumların giderek derinleştiği böyle bir dünyada pek çok şeyin hızla değiştiğine şüphe yoktur.

Değişmeyen ve geçerliliğini koruyan en önemli olgu ise milletler ve devletler arasındaki mücadeledir. Bu gerçek, günümüzde yeni biçim ve anlayışlar içinde varlığını sürdürmektedir. Dünyadaki yeni şartlara bakıldığında, bu mücadelede öne çıkacak olan milletlerin; sanayileşmesini tamamlamış, bilgi toplumuna giden süreci kavramış, ekonomisi güçlü, millî birliği sağlam ve dayanışma gücü yüksek milletler olacaktır.

Türkiye'miz, yeni dünya şartlarına ne yazık ki yeterince hazır değildir. Bu konuda ne ciddi bir strateji geliştirebilmiş ne de çok yönlü hazırlık yapılabilmıştır. Oysa tarihin ülkemize sunduğu fırsatlar kaçırılmayacak kadar önemli ve belirgindir. Sovyetler'in yıkılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan **Türk Dünyası**, bu yönüyle bizim için önemli bir avantajdır. Yurt dışında ya-



şayan, her platformda ülkemizin gönüllü elçiliğini yapan gurbetçilerimiz ve iş adamlarımız da çok büyük bir güçtür. Ayrıca ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, yetişmiş insan gücü, bu anlamda büyük öneme sahiptir.

Bu avantajları iyi kullanarak sosyo-ekonomik kalkınmasını ve sanayileşmesini tamamlamış bir Türkiye'nin, kısa sürede küresel güç olması zor değildir. Bu yönüyle "**Lider Ülke Türkiye**" hedefimiz bir hayal değil, gerçek olabilecek bir ülküdür.

**Kıymetli Misafirlerimiz,
Muhterem Arkadaşlarım,
Sevgili Bozkurtlar,**

18 Nisan seçimlerinden sonra hükümette görev alan MHP, işte bu düşünceler içinde bir strateji belirlemiştir. Koalisyon hükümetindeki faaliyetlerinde ekonomik reform ve atılım programlarına öncelik vermiştir. Türk milletinin sanayileşme, kalkınma ve ekonomik gelişme hedeflerini gerçekleştirmek için bazı ön adımların atılmasını gerekli görmüştür.

Hükümetimiz hiç şüphesiz, **acil ve öncelikli hedef olarak çarpık ekonomik tabloyu düzeltmeyi** seçmiştir. Yıllardır halkımızın belini büken, parasının pul olmasına yol açan, özellikle dar gelirlili vatandaşlarımızı canından bezdiren enflasyonu düşürmek artık ertelenemez bir millî görev hâline gelmiştir. Bunun için birçok konuda yapısal reformları hayata geçirerek kangren olmuş yaralara neşter vurmuştur.



Hükümetimizin ekonomik mücadelede ortaya koyduğu bütün bu kararlı yaklaşımlara rağmen, sonuç almak için biraz zamana ihtiyaç vardır. Çünkü **dünyanın hiçbir ülkesinde, uygulanan ekonomik tedbirlerin neticesinin kısa bir süre içinde alındığı görülmemiştir.** Bu anlamda, işimizin kolay olduğunu söylemek mümkün değildir.

Ülkemizde son on yıl boyunca tam beş kez çeşitli acı recetelerle birlikte enflasyonla mücadele programı uygulanmaya çalışıldığı ve başarıya ulaşamadığı göz önüne alınırsa görevimizin kolay olmadığı daha iyi anlaşılır.

Bütün bunlara ve yaşanan çok üzücü **deprem felaketlerine** rağmen, bu programın olumlu sonuçları, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Enflasyonda önemli bir gerileme trendi yakalanmıştır. Biz, beklentilerin biraz üzerinde çıkan Temmuz ayı enflasyonuna rağmen kararlılığımızı ve inancımızı sürdürüyoruz.

İnşallah, program tamamlandığında da yatırımlar artacak ve işsizlik azalacaktır. Böylece ekonomimiz rahat nefes alıp halkımız olumlu gelişmeleri daha iyi hissedebilecektir.

Bütün bu yapılanlar, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada inisiyatif sahibi bir ülke olması içindir. Ayakları üzerine sağlam basabilen bir Türkiye içindir. Unutulmamalı ki, ortalama % 80'ler civarında seyreden, bazen de %100'leri aşan enflasyon oranlarıyla ülkemizin ciddi bir ekonomik güç olması mümkün değildir. Çünkü Türkiye'nin bu enflasyon oranlarıyla küresel ölçekli ekonomik ve teknolojik gelişmeleri kavraması ve rekabet edebilmesi neredeyse imkânsızdır.



Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olmasını sağlayacak altyapı çalışmaları, sosyal reformlar ve zihniyet değişiklikleri de bu süreç içinde safha safha uygulanmak zorundadır.

Türkiye, yoksulluk ve yolsuzluk ayıbını tarihe gömmedikçe siyasetçi kendini başarılı kabul edemez. Çünkü devletimizin sosyal, hukuki ve demokratik vasıflarının gelişerek birbirini tamamlaması, sağlıklı ve istikrarlı bir toplum yapısı açısından zorunludur.

MHP'nin bu süreçteki diğer bir amacı; siyasetçiye ve siyasete duyulan güven eksikliğini aşmak, devletle milletin kucaklaşmasını sağlamak, temiz siyaset ve etkin devlet idealine ulaşmaktır.

**Kıymetli Dava Arkadaşlarım,
Değerli Genç Ülküdaşlarım,**

MHP'nin bu uzun vadeli stratejisini ve Türkiye'nin menfaatini öne alan yaklaşımını ne yazık ki iyi anlayamayan ya da anlamak istemeyen kesimler mevcuttur. Bu manada dün ile bugün arasında bir fark yoktur. Her sudan bahane ile MHP'yi ve politikalarını eleştiren bu kesimler, bir yıllık icraat döneminde kimi zaman insafa sığmayan ve edep sınırlarını aşan yaklaşımlarda dahi bulunabilmişlerdir.

Bugün, koro hâlinde partimize hücum etmeye çalışanlar, ilginç bir manzara oluşturmaktadır. Onların seviyesiz ve günnü birlik söylemleri, kendilerini ne güçlü ne de haklı kılacaktır. Bu hücum korosunun kompozisyonu bile Milliyetçi Hareket'in haklılığını ortaya koyan bir mahiyete sahiptir. Çünkü her fırsatta Türkiye karşıtı çevrelerin avukatı gibi davrananların partimize başka türlü yaklaşması mümkün değildir.



Dün olduğu gibi bugün de her türlü haksız yaklaşım ve eleştiriler bizi engellemez. Hatta hedefimize biraz daha yaklaşmamıza vesile olur. Her türlü çileyi çekmiş, zorluğa göğüs germiş Milliyetçi Hareket bugün de her türlü engeli aşarak ilerlemesini bilen bir harekettir.

Ama onların unuttukları bir başka gerçek daha var: Türk milliyetçileri, tıpkı ülkemize dost olanlar gibi kendisine dost olanları da çok iyi tanır.

Ülkeleri için hayatlarını bile seve seve feda etmesini bilenlerin, milli duyguları tartışmalı olanlardan ders almaya ihtiyacı yoktur. Hele vatan ve millet sevgilerini ispat etmekte zorunda olanların partimize vereceği bir akıl, aktaracağı bir tecrübe ise hiç yoktur. Çünkü onlar, öncelikle kendilerini tarih ve millet huzurunda temize çıkarmak zorundadırlar.

Demokrasi, hiç şüphesiz kurumlar ve kurallar kadar, bir tahammül rejimidir. Demokratik sistem içinde iktidar partilerinin görevi, eleştirileri olgunlukla karşılamak ve ülkenin iyiye gitmesi için bu eleştirilerden istifade etmektir. Ancak bu durum, eleştiri yapanların, **başkalarının kişisel ve tüzel haklarına saldırmasını** hoş karşılamak anlamına gelmez. Unutulmamalı ki, çirkin, incitici ve rencide edici beyanlarla dolu birtakım eleştiri görünümü sözlemler, sadece siyasetteki seviyeyi düşürür.

Oysa MHP; hizmet yarışı ve devlet sorumluluğunda olduğu gibi siyaset üslubunda da yeni bir anlayış ortaya koymuştur. **Partimizin dâima millet menfaatini ön plana alan, demokratik değerlere, uzlaşma ve dayanışmaya birlikte önem veren yaklaşımı, inanıyorum ki gün geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır.**



Çünkü MHP'nin bu tavrı, kökleri tarihimizin derinliklerine uzanan bir felsefeden ilham almakta ve milletimizin güzel hasletleriyle örtüşmektedir. Türk milletinin en büyük erdemlerinden biri, hoşgörülü olmak ve yaratılmışı sevgi ile bakmaktır. Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında eşsiz katkıları olan ve Hoca Ahmet Yesevî'nin ocağında yanan sevgi ateşini Anadolu'ya taşıyan Şeyh Edebalî, Hacı Bayram Velî, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Hacı Bektaş Velî gibi bütün büyük şahsiyetler, daima sevgi, saygı ve hoşgörünün önemini vurgulamışlardır. Türk milletinin sevgi ve hoşgörüsü, onların ocaklarında yanan ateşle asırlar boyu Anadolu'yu aydınlatırken insanlık için de örnek olmuştur.

Mânevi temelleri bu bilge şahsiyetlerin "**yaşa ve yaşat**" ilkesine dayanan Türk milliyetçiliği, kini hoşgörüyü, kavgayı sevgiye dönüştürmeye azimli bir siyasi harekettir. Bu yüzden Türk milliyetçileri uzlaşmaya, sosyal barışa, millî birlik ve beraberliğe büyük önem vermişlerdir. Bundan sonra da vermeye devam edeceklerdir. Her parti mensubumuz da bu konuda duyarlı ve özenerli olmak zorundadır.

Kısacası, millî birlik ve dirliğe karşı alerjisi olanlar ne derse desinler, biz doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeye kararlıyız.

Geleceğe bakışı, tarihin yüklediği görev ve sorumluluklardan beslenen MHP; sadece kendisine oy verenleri, sempati duyanları değil, bütün Türk milletini bağrına basmaktadır.

MHP'nin kapıları, milletimizin dünya milletleri arasında seçkin bir yer almasını isteyen herkese açıktır. Partimiz, bu mukaddes vatana ve bu aziz millete aşkla bağlı olanlarıdır. İnşallah,



her geçen yıl daha büyük buluşma ve kaynaşmalarla **"tek başına iktidar"** hedefine ulaşacaktır.

**Aziz Vatandaşlarım,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Yiğit Bozkurtlar,**

Kıbrıs'tan Kafkasya'ya, Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Türk milliyetçileri ümitle izlenmektedir. Önümüzdeki dönemde Türk Dünyasına hem destek ve hem de örnek olmak, tarihî olduğu kadar, insani ve vicdani borcumuzdur. Çünkü bu coğrafya ekseninde, içine girdiğimiz yeni çağın zorlu şartlarını doğru algılayabilen, yozlaşmadan ve yabancılaşmadan gelişmeleri kavrayabilen yegâne siyasi kuvvet, Türk milliyetçiliği hareketidir, Ülkücü Hareket'tir.

Hiç şüphe yok ki; milletimizin ayağına bir pranga gibi takılan **cehaleti, yoksulluğu, geri kalmışlığı aşmak**, bu zincirleri kırmak zorundayız. Türk milletinin bütün fertlerinin yarın endişesi olmadan başı dik yaşamasını sağlamak zorundayız.

Birlik ve dirliğimizin üzerine titremek, fitne ve fesat hareketlerine karşı uyanık olmak zorundayız. Kısacası, "Lider Ülke" sevdamıza ulaşmak için çok dikkatli olmak ve çalışmak durumundayız.

**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Lider Ülke Davamızın Genç Mimarları,**

Millet ve devlet olarak içinden geçtiğimiz kritik dönemin önemi büyüktür. Biliniz ki, bu kritik dönemde Türk milliyetçilerinin yaptığı ve yapacağı bütün hizmetler, gelecek nesiller tarafın-



dan hayırla yad edilecektir. Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin sözlerinin eri olduğuna bugüne kadar şahitlik etmiş olan tarih, inşallah yarınlarda da en büyük şahidimiz olacaktır.

Huzurlarınızda Zafer Kurultayı'mızın daha nice zaferlere vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Tarih önündeki sorumluluklarını anlamış bütün kıymetli ülküdaşlarımı, çilekeş dava arkadaşlarımı, yiğit bozkurtları saygıyla, sevgiyle selâmlıyorum.

Hepiniz Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

12. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**5 AĞUSTOS 2001
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Aziz Vatandaşlarım,
Türk Dünyasının Kıymetli Temsilcileri,
Saygıdeğer Basın Mensupları,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
İstikbalimizin Teminatı Yiğit Bozkurtlarım,**

Rahmetli Başbuğumuzdan Türk Dünyasına miras kalan büyük şölenimize, büyük buluşmamıza, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Dünyanın dört bir tarafından, ülkemizin dört bir köşesinden akın akın gelerek kurultayımıza ruh ve hayat veren bütün misafirlerimizi, bütün dava arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bugün burada, Ulu Erciyes'in eteklerinde, Tekir Yaylası'nda sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu kelimelerle ifade etmek imkânsızdır. Hepiniz sağ olun, var olun.



Bugün burada, on ikincisini kutladığımız Zafer Kurultayı'mız, Türkiye sevdası, gözlerinde parıldaayan dava ve gönül insanlarının kaynaşma ve dayanışma şölenidir. Hem gelecek hem de tarih kokan bu büyük şölenimiz, hepimize kutlu ve uğurlu olsun.

Sözlerimin başında hemen ifade etmek isterim ki, Milliyetçi Hareket'in bugünlere gelmesi, kurultayımızın yaşatılması, sizlerin emeği ve katkılarıyla mümkün olmaktadır. Bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun.

Huzurlarınızda bir hususu daha öncelikle ve özellikle vurgulamak istiyorum.

Milliyetçi Hareket üzerinde son birkaç yıldır eleştiri ve karalama kampanyaları açanlar, Türk milliyetçileri üzerinde çeşitli hesaplar yapanlar bulunmaktadır.

Ama bu muhteşem topluluk, bu muhteşem coşku bir kez daha göstermiştir ki, Türk milliyetçileri ders almak isteyenleri, fazla bekletmezler. Gerekli yerde ve zamanda, gerekli dersi vermekte gecikmezler.

Çünkü bütün Türk milliyetçileri, bütün Türkiye sevdalıları partilerine, partileri de onlara sonuna kadar inanır ve güvenir. Gerektiğinde bu güven ve inancı haykırmasını da çok iyi bilir.

Bu muhteşem tablo göstermektedir ki, Türkiye ve MHP karşıtlarının hevesleri bir kez daha kursaklarında kalmıştır. Bundan sonra da kursaklarında kalmaya devam edecektir.



**Muhterem Misafirler,
Kıymetli Dava Arkadaşlarım,**

Bugün bizler, millet olarak bütün insanlık ailesi ile birlikte yeni bir çağın başında bulunuyoruz. Büyük Türk milletinin mensupları olarak, sıkıntılı bir dönemde yarınlarımızı daha yaşanır kılma mücadelesi veriyoruz. Teknolojik ve ekonomik gelişmelerin baş döndürücü bir hız kazandığı, milletlerarasındaki rekabetin keskinleştiği bir çağda var olmak kolay değildir.

Bunun için geleceğe çok yönlü hazırlanarak yönelmek, en önemlisi mevcut sorunları yenilerine yol açmadan çözmek gerekir. Ülkemizin yaşadığı sıkıntıların özünde, hiç şüphesiz bu anlayışın yeterince yer etmemiş olması, önemli bir paya sahiptir.

Bilinmelidir ki, çarpık anlayış ve yapılar, yerini daha doğruya, daha iyiye bırakmadığı sürece, Türkiye olarak sıkıntılarımızdan kurtulmamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla yeni çağın dinamiklerini kavramamız, hak ettiğimiz saygın ve etkin konuma kavuşabilmemiz zorlaşacaktır.

Diğer yandan, yaşanan hızlı gelişme ve değişimlere rağmen, bütün insanlığın mutlu ve huzurlu olduğunu söylemek, yine geleceğe ümitle bakabildiğini iddia etmek mümkün değildir.

İşte böyle bir dünyada ve zamanda, Türk milletinin de, Türk aydınınının da söyleyeceği sözler, yapacağı katkılar olmalıdır. Bugün gelinen aşamada bütün insanlık, çağın kendisine sunduğu imkân ve fırsatlar ile, karşısına çıkardığı sorun ve risklerle giderek daha çok iç içe yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, yakın bir gelecekte biraz daha belirginleşecek ve hız kazacaktır.



Diğer bir deyişle yeryüzü refah ve mutluluğun yaygınlaşmasından daha çok, yeni çatışma ve karşıtlıklardan oluşan sorunlu bir küreye dönüşmektedir.

Günümüzde dünyanın dört bir tarafında irili ufaklı çatışmalar ve ciddi insan hakları ihlalleri devam etmekte, açlık ve sefalet önemini korumaktadır.

Bugün maalesef, Balkanlar'da, Kafkasya'da ve Ortadoğu'da huzur ve istikrar bir türlü hâkim olamamaktadır.

Gelinen bu noktada, geçmişte yaşanan acı tecrübeleri bir daha yaşamamak, mevcut sorunları daha da derinleştirmemek önem kazanmış bulunmaktadır.

Bunun için yeni anlayışlara, yeni kurumlara ve yeni sorumluluk ve iş birliği iklimine ihtiyaç vardır.

Küreselleşme sürecinin, sadece ekonomileri ya da piyasaları birbirine bağlamadığı, aynı zamanda ülkelerin ve milletlerin kaderini de daha yakından etkilediği gerçeği çok iyi değerlendirilmelidir. Küresel sorun ve açmazlara adil ve kalıcı çözümler üretebilmenin, insanoğlunun bugün göstereceği özene ve çabalara bağlı olduğu unutulmamalıdır.

Çünkü milletlerin müşterek fedakârlık ve çabaları ile yönlendirilemeyen bir "**küreselleşme modeli**"nin **küresel kaosa** dönüşme ihtimali çok yüksektir.

Sözün kısası, yeni çağ sadece "**bilgi çağı**" ya da "küreselleşme çağı" olmamalıdır. Yeni çağ, her şeyden önce bir "insanlık çağı" olmalıdır.



Eğer insanođlu, yarınları yaşanır kıllma m¼cadelesini başaramaz ise hem tarihin hem de gelecek nesillerin, bugün¼n devlet ve toplumlarını çok acımasızca yargılayacağı kesindir.

Deđerli Dava Arkadaşlarım,

Genç Ülküdaşlarım,

Saygıdeđer Basın Mensupları,

Milliyetçi Hareket'in küresel sorunlara ve gelişmelere bakış açısını, bu şekilde özetlemek mümkündür.

Bu görüşlerimiz, birçok art niyetli ya da cahil çevrenin iddialarının aksine, bütün insanlığa yönelik beşerî ve ahlaki sorumluluklarımızın bir eseridir. Bu sebeple de milletler ve devletler arası iş birliği ve dayanışmanın önemini ortaya koyan bir yaklaşımı ifade eder.

Bizler de her modern ve demokratik devlet gibi, kendi milletimizin hak ve çıkarlarını, bütün insanlık ailesinin müşterek çıkarlarıyla dengeleyip bir arada yaşatabilmenin arayışı ve çabası içindeyiz.

Bu da çarpık zihniyetlerin söylediklerinin aksine, ne ayıplananak ne de utanılacak bir durumdur.

Sadece, Avrupa Birliğine bakış açımızın değil, diđer bütün milletlerarası ilişkilere yaklaşımımızın temelinde, böyle bir anlayış yatmaktadır. Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile her ülke ve devlet gibi adil ve uygulanabilir bir iş birliği içinde bulunmasını arzu etmekten gocunanları anlamak imkânsızdır. Benzer şekilde, Kıbrıs Türk



toplumunu ve devletini yük olarak görenler de bulunmakta, zaman zaman Türkiye karşıtı lobilerin sözcülüğüne soyunanlar bile çıkmaktadır.

Herkes bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkının rıza göstermeyeceği bir çözüm, kalıcı ve adil olmayacaktır. Çeşitli taktik oyunlarla, çeşitli baskı ve dayatmalarla Kıbrıs'ta sonuca gitmeye çalışmak, yeni sorunların temellerini atmaktan başka bir anlama gelmeyecektir. Gerçek bir çözüm için hem tarafların hem de milletlerarası kuruluşların bu gerçeği kavramaları şarttır.

Türk insanının dış ilişkiler alanına dair ortak düşünce ve beklentisi, ülkelere tarihî ön yargıların etkisiyle ya da fiilî ön şartlar öne sürülerek yaklaşılmamasıdır. Dünyanın en çetin, en karmaşık coğrafyasının merkezinde yer alan ülkemizin konumu, tabii olarak birçok Avrupa ülkesinden hem çok farklı hem de çok önemlidir.

Türkiye'miz, uzun yıllardır bölücülüğü ve terörü vahşi bir yöntem olarak kullanan unsurlarla zorlu bir mücadele yürütmüştür. Ülke olarak mücadelemizi bundan sonra da kararlılık ve duyarlılıkla sürdüreceğimiz kesindir.

Çünkü bu kararlılık, devlet ve millet olarak temel varlık sebebimizdir.

Çünkü hiçbir ülke, kendi varlığını yok etmeye çalışan ayrılıkçı ve yıkıcı hareketlere hoşgörüyle bakamaz.

Yine hiçbir ülke, böyle bir anlayışla hareket ettiği için kınanamaz ve mahkûm edilemez.



Görüldüğü gibi partimizin bütün yaklaşımları her şart ve zeminde duyarlı, kararlı ve tutarlı bir anlayıştan beslenmektedir.

Engin vatan ve millet sevgimiz, küresel barışa ve adalete verdiğimiz önem, bizim sadece siyasi bakışımızı yansıtmaz. Geçmişin derinliklerinden süzülerek gelen medeniyet ve kültür mirasımızın yeni yüzyıl şartlarında yaşatılması ve zenginleştirilmesi idealini ifade eder.

Huzurlarınızda bir kez daha vurgulamak isterim ki Türkiye, bütün dostlarına sonuna kadar güven veren, dostlarından da millî çıkar ve hassasiyetlerine sonuna kadar saygı göstermesini bekleyen bir millet ve devlettir.

Bunun içindir ki; hiçbir vaat ve çıkar, Türkiye'mizin varlığından, dirliğinden ve geleceğinden önemli ve öncelikli değildir. Hiçbir zaman da önemli ve öncelikli olmayacaktır.

Çünkü bizler büyük bir milletin bugünkü mensupları olarak, gelecek nesillere millî kimlik ve kişiliğini kaybetmeden onurlu şekilde yaşayacakları bir vatan, hatta bir dünya miras bırakmak istiyoruz.

Çünkü bizler, tarihin ülkemizi, bölgemizi ve Türk dünyasını getirmiş olduğu bugünkü noktada, demokrasi ve dayanışma kültürünü birlikte geliştiren kalkınmış bir Türkiye'nin mümkün olduğuna inanıyoruz.

Bu idealimizi ve inancımızı da her şart altında geliştirmeye ve savunmaya devam ediyoruz.



Muhterem Dava Arkadaşlarım,

Genç Ülküdaşlarım,

Şimdi hep birlikte hafızalarımızı tazeleyip ülkemizin yaşadığı son iki yılı bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçirmenizi istiyorum. Bunu dikkatlice yaptığımızda göreceğiz ki, Milliyetçi Hareket'in siyasi duruş ve stratejisinin değeri ve önemi, her şeye rağmen çok büyüktür.

Temel meselelerin çözümünde izlenecek yol ve yöntemlerin tercih edilmesinden siyasi üsluba kadar, söylediğimiz ya da uygulamaya çalıştığımız birçok husus, bugün de anlamını korumakta ve hatta örnek alınmaya çalışılmaktadır.

Milliyetçi Hareket'e karşı küçük hesap ve oyunların gereği olarak her türlü eleştiri yapılmış, ama ortaya hiçbir makûl çözüm önerisi konulamamıştır. Bu da yetmezmiş gibi partimizin yaklaşımları ve siyaset üslubu benimsenmeye çalışılmış ya da tasvip görmüştür.

Son zamanlarda ise, ekonomimizin karşı karşıya kaldığı iki mali kriz sonrasında ortaya çıkan gelişme ve tartışmalarla birlikte, partimize yönelik çeşitli kampanyalar açılmıştır.

Hükûmetimizin ve partimizin öncelikli amacı, yılların ihmalleriyle adeta kangrenleşen ekonomik sorunları aşmak, kalkınmayı yavaşlatan eksikleri tamamlamak olmuştur.

Yaşamak zorunda kaldığımız krizler de özellikle son on yılda giderek büyüyen borç bataklığının ülkemize ödettirdiği ağır faturalardan başka bir şey değildir.



İşte, böylesine kritik bir süreçte dikkatli ve fedakâr bir çalışma anlayışını benimseyen partimiz, çeşitli vesilelerle hak etmediği saldırılara maruz kalmıştır.

Partimiz, bir dönem, ekonomik krizi aşmanın önceliğine temas ettiği için "**Demokratikleşmeye direniyor.**" diye eleştirilmeye çalışılmış; kısa bir süre sonra da ekonomik krizin faturasını Milliyetçi Hareket'e kesme yarışı içine girilmiştir. Ama bu hesap da tutmamış, Milliyetçi Hareket gerçeğinin balçıkla sıvanamayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Huzurlarınızda bütün vatandaşlarıma seslenerek vurgulamak istiyorum ki; eğer Milliyetçi Hareket olmasaydı krizin boyutları çok daha büyük olur, özellikle dar gelirli insanlarımız çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalabilirdi.

Bugün de ekonomik programın başarıyla uygulanması bakımından gerekli olan siyasi iradenin içinde, partimizin önemli bir yeri vardır.

Millet olarak yaşadığımız sıkıntılar ve zorluklar, her duyarlı Türk insanını çok yönlü olarak düşündürmeli, ama asla karamsarlığa ve çaresizliğe düşürmemelidir.

Ekonomik krizin büyük ölçüde tahrip ettiği dengeler yeniden kurulduğu ve güvensizlik sendromu yerini güvene bıraktığında, Türk ekonomisinin büyümeye ve sosyal adaletsizlikleri gidermeye yönelmesi zorunludur. Böylece dar gelirli vatandaşlarımızın durumu mutlaka düzeltilmeli, yoksulluk sorunu mutlaka çözülmelidir.



Bunun ön şartını da şüphesiz, krizlere adeta sürekli davetiye çıkartan ekonomik yapıyı aşmak, psikolojik ortamı yenmek oluşturur. İşte son zamanlarda süratle gerçekleştirmeye çalıştığımız dönüşümün temelinde bu anlayış yatmaktadır.

Sanayi çarklarımız, yeniden süratle dönmeye başlayarak üreten, istihdam yaratan ve ihraç eden bir sürece en kısa zamanda girmek zorundadır. Meclis ve hükümet başta olmak üzere bütün ekonomik, siyasi ve sosyal unsurlar, bu konuda işbirliği içinde olmalıdır. Kriz yaygaralarına ve spekülasyonlara kulak tıkayarak ekonomik istikrarı ve gelişmeyi temin etmelidir.

Takdir edileceği üzere, Milliyetçi Hareket, tarihinin hiçbir döneminde zor ve kritik süreçlerde siyasi prim elde etme yarışında olmamıştır.

Milliyetçi Hareket, sorunları el birliğiyle yenmenin ve milletimizin yarınlarını daha güzel kılmanın çabası içindedir.

Artık yolsuzluklar ve hırsızlıklar gibi, krizler de Türk milletinin kaderi olmamalıdır.

İşte bizler, bütün bunları gerçekleştirmek, geleceğin güçlü ve saygın Türkiye'sini inşa etmek için varız. Her zaman da bunun için var olmaya devam edeceğiz.

Kıymetli Arkadaşlarım,

Yiğit Bozkurtlarım,

Son zamanlarda, millî davalar söz konusu olduğunda, ciddi dış politika sorunları tartışıldığında çarpık zihniyet yapısının kendini iyice ele verdiğini görüyoruz.



Ülkemizde bir süredir **millî onur ve vatanseverlik** gibi yüksek erdemleri sahiplenip savunmak, ne acıdır ki bazı çevreler tarafından sıkça eleştirilmekte ve hatta alaya alınmaktadır.

Çünkü bunların ne geçmişteki örgütsel ve ideolojik ika-metgâhlarında ne de bugünkü duruşlarında bu tür değer ve kavramların hiçbir olumlu karşılığı ve anlamı olmamıştır.

Ama unutulmamalı ki, **Türk milletinin onuru ve çıkarı** sözünden rahatsız olanlar, aslında bilerek veya bilmeyerek baş-kalarının çıkarları ve hesapları adına konuşanlardır.

Ülkemiz, içeride ve dışarıda zorlu dönemlerden ge-çerken millî hassasiyetlerimize vurgu yapmayı pervasızca yar-gılayanların varlığı, çok düşündürücü ve üzücüdür.

Bu çarpık kafalara göre Türkiye, Kıbrıs'ta Rum tarafının tezlerini kabul etmeli, soykırım yalanını tanımalı ve ayrılıkçı görüşler dikkate alınmalıdır. Maalesef bu tür görüş ve önerile-ri dile getirenler, değişik kesimlerde yer etmiş bulunmaktadır.

Bunlar, zaman zaman değişim ve demokratikleşme gibi stratejik kavramları maske olarak da kullanabilmektedir. Ancak hiç kimsenin demokrasi ve değişim gibi kavramları bu şekilde kirletmeye hakkı yoktur.

Böyle bir dönemde, Türk milliyetçilerinin ülke ve millet sevgisini sürekli ön planda tutan samimi yaklaşımlarının önemi, bir kat daha artmış bulunmaktadır.

Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket, ülkemizin birliği ve çıkar-larını hiçe sayanlarla mücadelesini sürdürecektir.



Bu çerçevede bir çift sözümüz de siyasette gelişigüzel konuşmayı marifet zannedip MHP'yi sürekli dillerine dolayanlardır. Yine hükümet ortağı olduğumuz dönemde, uluslararası kuruluşlarla yapılan anlaşmaları bahane ederek ülkeye ihanet edildiğini söyleme cüretini gösterenlerdir.

Bunlar, yani bu tür değerlendirmeleri düşünmeden yapanlar, esasında dün olduğu gibi bugün de ülkemize ve demokrasimize kötülük yapanlardan başkaları değildir.

Eğer bir ihanet ya da teslimiyetten söz edilecekse bunu, altı yıl önce ülkemizi tek taraflı olarak ağır yükümlülükler altına sokan anlaşmaları imzalayanlarda aramak gerekir.

Görüldüğü üzere siyasette dürüstlük, ciddiyet ve samimiyet gibi ahlaki değerlerden bihaber olanların ağızına gelenleri söylemeleri ve günübirlik yaşamaları kaçınılmaz olmaktadır.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi hiçbir Türk milliyetçisi bu tür tuzaklara düşmemeli, ne olursa olsun siyasi söylem ve eylemlerinde özenli olmaya devam etmelidir.

Milliyetçi Hareketi "**türedi milliyetçilikleriyle**" zor durumda bırakabileceklerini zannedenler, yine hayal kırıklığı yaşayacaklardır.

Sadece partimize gönül ve oy verenler değil, bütün Türk milleti gün geçtikçe gerçekleri daha iyi kavrayacak, **lider ülke kervanı** her geçen gün daha çok büyüyecektir.

Çünkü Milliyetçi Hareket, dün söyledikleri bugün gerçek olan, bugün söyledikleri yarın gerçekleşecek olan bir inanç, gönül ve ülkü hareketinin adıdır.



Çünkü Milliyetçi Hareket, atalarının emanetlerini gelecek nesillere tertemiz ulaştırma azmi hiç tükenmeyecek olan tarihî bir hareketin adıdır.

Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi yalanı uydurursa uydursun, Milliyetçi Hareket 21. yüzyıla yelken açmıştır. Fırtınalardan batmayacak kadar dayanıklı, yolunu şaşır-mayacak kadar rotası belli, hedefine ulaşacak kadar azimli-dir.

Yüce Allah'ın izni, büyük Türk milletinin desteğiyle varlığını adadığı lider ülke idealini mutlaka gerçek kılacak; huzurlu ve kalkınmış Türkiye'yi mutlaka inşa edecektir.

Sözün kıyası, Milliyetçi Hareket var oldukça etkin, zengin ve saygın lider ülke meşalesi, hiç ama hiç sönmeyecektir.

Türk milletinin huzuru daim, önü açık, yarınları aydınlık olsun. Yüce Allah, bizleri vatan ve millet sevgisinden ayırmasın. Tarihe ve gelecek nesillere karşı mahcup etmesin.

Çünkü biz, sadece Türkiye ve Türk milleti için varız.

Çünkü biz, büyük milletimizin büyük geleceği için buradayız.

Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle son veriyor, yeni zafer kurultayımızda aynı coşku ve heyecan içinde tekrar buluşabilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.

Hepinizi, bir kez daha bütün kalbimle kucaklıyor ve selamlıyorum. Hepiniz sağ olun, var olun.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

13. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**4 AĞUSTOS 2002
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Aziz Türk Milleti,
Türk Dünyasının Kıymetli Temsilcileri,
Muhterem Misafirler,
Değerli Dava Arkadaşlarım,
Onurlu Geleceğimizin Teminatı Yiğit Bozkurtlarım,
Saygıdeğer Basın Mensupları,**

Hepinizi, öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Hepiniz, Kurultaylar Kurultayı Erciyes Zafer Kurultayı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Kendisini Türk milletinin birliği ve dirliğine adanmış **Rahmetli Başbuğumuzun** bizlere en güzel armağanlarından biri olan bu büyük şölen, hepimize kutlu ve uğurlu olsun.



Bu muhteşem tabloyu oluşturarak aziz milletimizin ve vatanımızın yarınlarda da hep varolacağını ispat eden sizlerden Allah razı olsun.

İnanıyorum ki, bu büyük buluşma, bu büyük kurultay ebediyen yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Bütün Türk milleti de ulu Erciyes'in eteklerinden dünyaya biz biriz, biz kardeşiz, biz buradayız diye hep haykıracaktır.

Yüce Allah'ın izniyle, dirliğimizi, dilimizi, dinimizi ve düzenimizi kimse bozamayacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Genç Ülküdaşlarım,

Unutmayınız ki, bugün ülkemizin merkezinde yer aldığı **stratejik çıkar hesaplarının** yapıldığı, dünyanın yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşanmaktadır.

Yine unutmayınız ki; bizler çok önemli bir fikrin, çok anlamlı bir hareketin, çok değerli bir misyonun temsilcileriyiz.

Çünkü biz, şanlı bir geçmişin mirasçıları, ulvi bir davanın mensuplarıyız. Bunun için de onurlu ve güçlü bir geleceğin mimarları olmak durumundayız.

Bu, bizim tercihlerimizden herhangi biri ya da sıradan bir meşguliyetimiz değildir. Bu bizim, kara sevdamız, mecburiyetimiz, temel varlık sebebimizdir.

Gönül ve ülkü neferliğinin, sorumlu ve onurlu bir dava adamı olmanın tabii sonucudur.



Her Türkiye sevdalısı, her Türk milliyetçisi bunların farkında olmak, sorumluluklarının idraki içinde bulunmak zorundadır.

Biliyor ve inanıyoruz ki; tarihi, ancak onu değiştirme ideali ve iradesi olanlar yazar ve değiştirebilir.

Yine biliyor ve inanıyoruz ki; tarihten gerekli dersleri çıkartmayanlar ile millî hassasiyetlerini kaybedenler, **geleceğin karanlık dehlizlerinde** kaybolmaya mahkûmdurlar.

Bunun için Milliyetçi Hareket, basit ve küçük hesaplarla değil, büyük ve onurlu geleceklerle ilgilidir.

Bunun için Milliyetçi Hareket, bir yandan ülke içi sorunlarla ve çirkin oyunlarla uğraşırken diğer yandan da bölge ve dünya meseleleri üzerinde kafa yormakta, fikirler geliştirmektedir.

Kronik MHP karşıtları bunları görmeyip anlamak istemeyebilirler. Bazen de çok iyi anladıkları hâlde, toplumun yanlış anlaması için büyük bir gayret içinde olabilirler.

Ama bilsinler ki, **Milliyetçi Hareket'i** her zaman doğru anlayan, doğru anlatan ve ona her zaman sahip çıkan **Türkiye Sevdalıları** hep var olacaktır. Ve onlar her geçen gün daha da büyüyüp güçlenecek, her türlü oyunu bozacaktır.

Çünkü bizler, temel varlık sebebimizin vatanımızın ve milletimizin geleceği olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle de ne engellerden yılırız ne de mücadele etmekten yoruluruz.

Çünkü bu topraklar kolay vatan olmamış, Türk milleti birliğini ve dirliğini kolay temin etmemiştir.



Bu topraklar, bu milletin bazen alın teriyle bazen de kanlarıyla sulanmıştır. Türk kültürü bu topraklara rengini vermiş, millî ruh bu coğrafyada yeniden şekillenerek şaha kalkmıştır.

Tabii bütün bunların anlamını ve derinliğini, "vatan-millet Sakarya edebiyatı" olarak görenlerin idrak etmesi mümkün değildir.

Ama bizim bir görevimiz de bunu öğretmektir.

Bunun için yılmadan ve usanmadan gerçekleri anlatacağız. Bunun için çok çalışacağız ve inşallah başaracağız.

**Muhterem Vatandaşlarım,
Kıymetli Dava Arkadaşlarım,
Yiğit Bozkurtlarım,**

Bütün bu söylediklerimizin önemi, Türkiye'mizin son yıllarda yaşadığı gelişmelere ve karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkatlice bakıldığında çok daha iyi anlaşılacaktır.

Yaşadığımız ekonomik krizlerin sebepleri ve sonuçları, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin seyri, Kıbrıs Türklüğünün geleceği üzerine oynanan oyunlar, görmesini bilen gözler için birer büyük uyarı, birer büyük derstir.

Bizler bunları görüyor, anlıyor ve gerekli dersleri çıkartıyoruz. Her uygun zemin ve zamanda da sizlerle açıkça paylaşıyoruz ve dertleşiyoruz.

Bunu yaparken de herhangi bir siyasi ikbal hesabının içinde olmuyor, koltuk endişesi taşımıyoruz.



Zaten dertleri milletin dertleriyle aynı olanların, çeşitli odaklar yerine yalnızca millettten destek arayanların başka bir tavır içinde olmaları imkânsızdır.

İşte Milliyetçi Hareket gerçeği budur.

Bunun için de sadece milletinden güç alır ve sadece ona hesap verir.

Partimizin, Kıbrıs konusuna ve Avrupa Birliği'ne bakış açısının ilham kaynağı, bu temel hassasiyet ve değerlerden başka bir şey değildir.

Bunlardan bihaber olanların yapacağı tek şey vardır: Kolaylığa kaçmak, yani Avrupa Birliği üyeliğini yarın gerçekleştirecekmiş gibi gösterip kendilerini kurtarıcı ilan etmektir.

Ancak bilinmelidir ki, toplumu karşıtlar-yandaşlar diye kamplara bölmekle, üyelik sürecini akıl almaz vaatlerle sahte cennet yolculuğuna dönüştürmekle meseleler hallolmamaktadır.

Yine bilinmelidir ki, Milliyetçi Hareket'e haksız ve insafsız eleştiriler yöneltmekle Avrupa Birliği Türkiye'ye yaklaşmaktadır.

Bugün, ülkemizin Avrupa Birliği'ne ilk müracaat ettiği tarihten itibaren yarım yüzyılı, tam üyelik başvurusunun üzerinden on beş yılı, Gümrük Birliği anlaşmasının üzerinden de yedi yılı aşkın bir zaman geçmiş bulunmaktadır.

Türkiye-Avrupa ilişkilerinde geline nokta, geçmişte verilen sözlere ve anlaşma hükümlerine rağmen çok yetersiz olma-ya devam etmektedir.



Ülkemizde bazı çevreler, özellikle Gümrük Birliği anlaşmasından bu yana sürekli tam üyelik tarihleri vermekte, ancak evdeki hesap bir türlü Avrupa'ya uymamaktadır. Buna rağmen Türk insanına her seferinde aynı vaatler tekrarlanmakta, aynı sözler verilmektedir.

Şimdi yeryüzü cenneti diye tanıttıkları Avrupa Birliği yolunda Milliyetçi Hareket'i engel göstermek için gece gündüz çalışanlara sormak lazımdır:

Bu dönemlerde, iktidarda hangi zihniyetler, hangi partiler vardı?

Yoksa Avrupa Birliği, Türkiye'yi tam üye yapmak istedi de siz mi engellediniz?

Aslında mesele, birilerinin zannettiği, daha doğrusu kamuoyunu yanlış yönlendirmek istediği gibi tek boyutlu ve basit bir mesele değildir. Çünkü Türkiye'nin tam üyeliği sadece siyasi kriterlerin yerine getirilmesiyle gerçekleşecek bir süreç değildir.

Her şeyden önce Avrupa Birliği içinde var olan Türkiye ve Türk Milleti karşıtı tavır ve kanaatlerin değişmesi gerekir. Yine birlik yönetiminin çifte standart uygulamaktan, bazen belirsiz bazen de olumsuz irade sergilemekten vazgeçmesi gerekir.

Dolayısıyla Avrupa Birliği yönetiminin Türkiye karşısında iyi niyetini kanıtlaması, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi, kısacası sözünde mutlaka durması gerekir.

Yine Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta uluslararası kuralları ve hakkaniyet prensibini çiğneyen tutumunu, Rum-Yunan tarafını cesaretlendiren politikalarını bir an önce değiştirmesi gereklidir.



Son olarak bölücü terör çetesinin müsvetteleriyle örtülü ilişkiler kurmaktan, kirli emellerini gözardı etmekten vazgeçmelidir.

Unutulmamalı ki, insanlık suçu olan terörizm karşısında ikili oynamanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır.

Bunun için huzurlarınızda bir kez daha açıkça vurguluyorum ki, Türkiye'nin yanında Avrupa'nın da yapacakları vardır. Bunlar yapılmadan da sağlıklı ve gerçekçi bir ilişki zemininin oluşması mümkün değildir.

Bütün bu açık ve acı gerçekler ortada dururken Avrupa Birliği düşmanları icat etmenin anlamı nedir?

Yoksa hayali Avrupa Birliği karşıtları icat edip süre avı düzenlemenin arkasında başka hesaplar mı yatmaktadır?

Yoksa Avrupa Birliği'ne üyelik tartışmalarında doğru ve duyarlı sesler kısılmak mı istenmektedir?

Bilinmelidir ki, terörist başını hak ettiği cezadan kurtarmak için Mecliste birbirleriyle yarışanlar, Kıbrıs'ta Türk milleti aleyhinde yaşanan gelişmeleri hafife alanlar, bu ülkeye, bu millete iyilik değil, kötülük yapmışlardır.

Türk milleti ve devletinin, bölücü ve yıkıcı faaliyetler ile Kıbrıs Türklüğünün varlığı konusunda daha fazla rencide edilmemesi için herkes aklını başına almak zorundadır.

Medeniyet projesi ve demokratikleşme ambalajı içinde Türkiye'mizin millî varlığı ve dirliğinin altını oyan yaklaşımların pervasızca pazarlanmasından vazgeçilmelidir.



Dün Mecliste düşüncesizce ve alelacele atılan adımlarla, ne yazık ki yeni azınlıklar yaratmanın yolu açılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dengeleriyle oynanmıştır.

Hem Kıbrıs'ta hem de terörle mücadelede, silah zoruyla ve katliamlarla amacına ulaşamayanların, şimdi masa başında kazanmaya çalıştığını, artık herkes görmek durumundadır.

Ancak hangi oyun oynanırsa oynansın, hangi yasal kılıflar uydurulursa uydurulsun, ne Kıbrıs'ta ne de Türkiye'mizde hedeflerine silah zoruyla ulaşamayanların masa başında ulaşmalarına rıza göstermeyeceğiz.

Her zeminde ve zamanda, ülkemizin ve milletimizin geleceği için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

Çünkü biz, Kıbrıs Türklüğünün var oluş davasına sahip çıkmanın namus ve şeref borcu olduğuna yürekten inanıyoruz.

Bilindiği gibi son zamanlarda birçok siyasi parti, çok farklı hesap ve niyetlerle olsa da Avrupa Birliği yönetiminin her türlü talebini kayıtsız şartsız kabul etmekte, Türkiye'nin ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği'ne girmesi gerektiğini ifade etmektedirler.

İdam cezasının terör suçlarını kapsayacak şekilde bir an önce ve tamamen kaldırılması gerektiğine inananlar, farklı dil ve lehçelerde eğitim ve televizyon yayını yapılmasını savunanlar, çok renkli ve düşündürücü bir koalisyon oluşturmuşlardır. En son olarak da Mecliste bir araya gelerek Milliyetçi Hareket'i ortak hedef hâline getirmişlerdir.



Ancak bu tablo bir kez daha göstermiştir ki, **Türkiye’de özü ve sözü bir olan yegâne parti, Milliyetçi Hareket Partisi’dir.** Tutarlı ve ilkeli tavrını açıkça ortaya koyan, Türk milletine karşı dürüstçe konuşan yegâne parti, Milliyetçi Hareket Partisidir.

Çünkü daha dün kadar Milliyetçi Hareket’e teslimiyetçi diyenler, ne acıdır ki bugün tutarsızlık ve teslimiyetçilik bataklığına saplanmışlar, kısacası kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüşlerdir.

Daha dün kadar Milliyetçi Hareket karşısında terörist başının dosyasını Meclise niye sevketmediniz diye eleştiri kuyruğuna girenler, ne acıdır ki bugün caniyi hak ettiği cezadan kurtarmak için Mecliste sıraya girmişlerdir.

Daha dün kadar yeni partilerini kurarken meydan meydan dolaşıp "Ekonomiyi IMF’ye, siyaseti Avrupa Birliği’ne teslim ettiniz." diye bizi millete şikâyet etmeye çalışanlar, ne acıdır ki bugün aynı ekonomik programı sahiplenip Avrupa Birliği’ne her şart altında evet demek için birbirleriyle yarışır hale gelmişlerdir.

Kısacası dünün "adil düzençileri", bugünün "batıl düzençileri" olmuşlardır. Dün Milliyetçi Hareket’le milliyetçilik yarışına kalkışanlar, bugünün en sıkı batıcıları olmuşlardır.

Tabii ki, milletimiz bütün bu gerçekleri görececek, akıl almaz tutarsızlıkları mutlaka değerlendirecektir. İnaniyoruz ki, Milliyetçi Hareket millî vicdanın yapacağı muhasebeden yüz akıyla çıkacaktır.



Ancak partimizi haksız yere eleştirip duran, ama kendilerinin gerçekte neyi savunduğu ve nerede durduğu belli olmayan partiler gerekli dersi alacaktır.

Sözün özü, biz Türk milliyetçileri olarak, milletimizin önünde her türlü hesaplaşmaya hazırız. Bundan ne çekiniriz ne de yoruluruz. Bilakis, sadece ve sadece şeref duyarız.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Güçlü Geleceğimizin Teminatı Yiğit Bozkurtlarım,

Huzurlarınızda son olarak, temmuz ayının başından itibaren gün ışığına çıkan çok boyutlu siyasi gelişmelere kısaca temas etmeyi gerekli görüyorum.

Bilindiği üzere, partimiz 57. Hükümet kurulurken ülkemizin içeride ve dışarıda büyük sorunlarla ve tuzaklarla karşı karşıya bulunduğunu bilerek koalisyonun bir parçası olmuştur.

Çünkü Türk milliyetçilerinin böyle bir kritik zamanda ve milli iradenin tercihleri doğrultusunda hükümet içinde olması gerekmiş ve bunu da çekinmeden yapmışlardır.

Sorumlu ve yapıcı siyaset anlayışımızı hayata geçirme konusunda da aynı samimi düşünceler rol oynamış ve bu da kararlılıkla uygulanmıştır.

Ancak farklı politika ve fikirler arasında makul bir çözüm yolu arama sanatı olan uzlaşmayı teslimiyetçilik ile karıştıranlar olmuş, Milliyetçi Hareket'e karşı hem Ankara'da hem de Anadolu'da akıl almaz kampanyalar düzenlenmiştir. Bunların en canlı şahidi, hiç şüphesiz sizlersiniz.



Ama bu çarpık ve tutarsız siyaset esnafı, yani gerçek uzlaşmacı ve sorumlu siyaseti teslimiyetçilikle suçlayanlar, kısa süre içinde başta Avrupa Birliği yönetiminin dayattığı ön şartlar olmak üzere, pek çok konuda teslimiyetçiliğin en çarpıcı örneklerini ortaya koymuşlardır.

Bunun yanında, Milliyetçi Hareket'in millî ve ilkelî durumundan rahatsız olan çevreler, zaman içinde yeni hükümet senaryoları üretmişler, yeni oyunlar tezgâhlamaya başlamışlardır.

Hatırlanacağı üzere, belirli bir süredir Milliyetçi Hareket'in hükümet içindeki konumundan, özellikle de **onurlu ve hakkaniyetli bir Avrupa Birliği üyelik yaklaşımından fedirgin olan bazı odaklar**, çeşitli yöntemler kullanarak bunu dışa vurmuşlar, ama ağızlarındaki baklayı tam olarak dışarı çıkarmamışlardır.

Son birkaç aydır da yeni hükümet formülleri yoğun bir şekilde gündeme getirilmiş, gerçekte ise teslimiyetçi unsurların güdümünde "**MHP'siz hükümet**" formülü hayata geçirilmek istenmiştir.

Bu gelişmeleri ve oyunları yakından takip eden Milliyetçi Hareket Partisi, gereğini vakit geçirmeden yapmıştır. Böylece **herkesi tarihin şahitliğinde milletin adaletiyle baş başa bırakmanın yolunu açmıştır.**

İşte genel seçimlerin 3 Kasım tarihinde yapılmasını önce gündeme getiren, daha sonrada bunu sağlayan Milliyetçi Hareket'in temel düşüncesi bu olmuştur.

Zaten siyaset kurumunun demokratik ve ahlaki değerlerle bağdaşmayan müdahalelere maruz kalmaya başladığı ve millî



iradenin hakemliğine müracaatın kaçınılmaz olduğu dönemlerde yapılması gereken budur.

Milliyetçi Hareket, yeni ayak oyunlarına, entrikalara ve bazı menfaat odaklarının dar iradelerine fırsat tanımadan, millî iradenin esas kaynağını, yani bizatihi milletimizi işaret etmiştir.

Partimizin, Türkiye'nin önündeki çeşitli oyun ve tezgâhları bozan çıkışını, siyasi hayatları boyunca manevralarla yol alan bazı siyasetçiler blöf diye küçümsemeye çalışmışlardır.

Herkes bir daha görmüştür ki, Milliyetçi Hareket'in siyaset anlayışında, ne Türk milletinin kaderiyle kumar oynamanın ne de blöfün bir yeri vardır.

Milliyetçi Hareket sözünün arkasında sonuna kadar durmuş ve dediğini de yapmıştır. Hiç şüphesiz, bu tavırdan her siyasi partinin ve siyasetçinin çıkartması gereken bir ders vardır.

Artık zaman, akla karanın, doğru ile eğrinin ortaya çıkarılması ve milletin gözleri önüne serilmesi zamanıdır. Bundan sonra söz yüce milletimizindir.

Her siyasetçi ve parti, millete her konuda ve konumda hesap vermeye hazır olmalıdır.

Bu süreçte muhalefette olmanın, bol keseden vaatler dağıtmanın avantajını kullanmak isteyenler, sizler de tarihin terazisinde tartılacak, millî vicdanın önünde dünün ve bugünün hesabını vereceksiniz.

Muhalefet etme görevini, her gün farklı konuşup gerçekte hiçbir şey yapmamakla karıştıranlar, Türkiye'nin her ilin-



de, her bölgesinde nabza göre şerbet verenler, her türlü mukaddes değerimizi şoursuzca pazarlayanlar, sizler de tarih ve millet önünde hesaplaşmak zorundasınız.

Sizler, uzun ve zorlu üyelik sürecine **"tek çare, tek seçenek diyerek"** Türkiye'yi bir yerlere tek yanlı olarak mahkûm edenler, kendi ülkelerinin elini zayıflatanlar, sizler ne için çalışıyor, neye hizmet ediyorsunuz?

Eğer **"özürlü Avrupa Birliği üyelik süreci"** tek çare, tek seçenek ise sizin ayrı ayrı siyasi varlıklarınızın anlamı nedir?

Milliyetçi Hareket'in söyledikleri ve savundukları ise gayet açık ve nettir: Bu da onurlu ve şahsiyetli bir üyelik sürecinden başka bir şey değildir.

Milliyetçi Hareket'in, Avrupalı muhataplarımızı, ülkemize karşı dostça ve dürüstçe davranmaya davet eden, somut müzakere takvimi verilmesi çağrısı yapan gür sesi, inanıyoruz ki Türk milletinin sağduyusunun sesidir.

Bu gür ve haklı sesi kismaya da kimsenin gücü yetmeyecektir.

Çünkü, Milliyetçi Hareket, sizin desteğiniz ve dualarınız ile her türlü mücadeleye sonuna kadar hazırdır.

Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle Brüksel sevdalıları değil, Türkiye sevdalıları kazanacaktır.

Çünkü Milliyetçi Hareket, huzur ve istikrar içinde kalkınmaya, Türkiye'mizi millî ve üniter yapısını koruyarak illebet var kılacaktır.



Çünkü Milliyetçi Hareket, sosyal, ekonomik ve siyasi yapının lider olduğu bir Türkiye, yani lider ülke için vardır.

Çünkü Milliyetçi Hareket, yolsuzlukların üzerine daha kararlılıkla gidildiği, yoksulların daha çok gözetildiği güçlü ama merhametli bir iktidar için vardır.

Sözün özü, Milliyetçi Hareket tek başına iktidara, güçlü yarınlarına hazırdır.

Büyük Türk milletine, onun kader arkadaşı bütün Türk milliyetçilerine kutlu ve uğurlu olsun.

Yolunuz açık, gönlünüz zengin, Türkiye sevginiz daim olsun. Desteğiniz güçlü, çalışmalarınız verimli, başarınız mutlak olsun.

Hepiniz sağ olun, var olun.

Yüce Allah'a emanet olun!



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

14. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**3 AĞUSTOS 2003
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Dünyanın Dört Bir Tarafından Gelen Çilekeş Gönüldaşlarım,
Yiğit Bozkurtlarım,
Muhterem Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Buluşmaların en ihtişamlısı, kurultayların en görkemlisi Er-
ciyes Zafer Kurultayı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle ve saygıyla se-
lamlıyorum.

Türk Dünyasının bu yıl 14.üncüsünü kutladığımız en büyük
kurultayında, sizlerle yeniden buluşmaktan büyük mutluluk du-
yuyorum.



Erciyes Dağı'nın doruklarında, Erciyes gibi vakur Türk milliyetçileriyle, genç bozkurtlarla, siz dava arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmenin kıvancını, sevincini yaşıyorum.

Bizlere bu imkânı veren, bizlerden rahmetini ve yardımını esirgemeyen Yüce Allah'a şükürler olsun.

Bu geleneği başlatan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i rahmet ve minnetle yâd ediyor, fatihalar gönderiyoruz.

Emeği geçen bütün arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Bütün imkânsızlıklara, karalama ve engelleme kampanyalarına rağmen bu muhteşem tabloyu oluşturan ve yaşatan sizlerden Allah razı olsun.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Muhterem Misafirler,

Bildiğiniz gibi kurultaylar, hem hasret gidermeye hem istişare yapmaya hem de Türk milletine seslenmeye fırsat veren önemli zeminlerdir.

Milletimizin en eski ve en güzel örflerinden biri olan kurultaylarda, sosyal ve siyasi meselelerin ele alınması da bir gelenektir. Ben de konuşmamda, yaşanan sıcak gelişmelerle ve gelecekle ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım.

Hatırlanacağı üzere, geçen seneki kurultayda Türkiye seçim sürecine girmişti. Ülkemizi seçim sürecine getiren çok boyutlu entrikalar karşısında MHP duyarlı davranmış ve milletimizin hakemliğini tek çıkar yol olarak görmüştü.



Partimizin seçimlerde arzu edilen sonucu alamamış olması şüphesiz üzücüdür.

Biz seçimlerden kendi payımıza düşen dersi çıkardık.

Türk milletinin, sahte kurtarıcıları daha iyi tanınması gerektiğine inandık.

Ama birilerinin çok arzuladığı gibi Milliyetçi Hareket tarihe gömülmemiş, kaybolmamıştır.

Biliyor ve inanıyoruz ki, Milliyetçi Hareket bu süreçten haklılığı görülerek ve büyüyerek çıkacaktır.

Evet, Milliyetçi Hareket dimdik ayaktadır ve Allah'ın izniyle her geçen gün daha çok güçlenmektedir.

Seçimlerden tek başına iktidar olarak çıkan AKP'nin yaptıkları ise, Türkiye üzerinde oynanan oyunları teyit etmektedir.

Partimizin içinde bulunduğu hükümete yaptırılmayan düzenlemelerin AKP Hükümetince jet hızıyla gerçekleştirilmesi, Milliyetçi Hareket'e yönelik planlı saldırıların en açık göstergesidir.

Kıbrıs millî davamızda akılalmaz ihmal ve tavizler, bölücü teröristlerin affedilmesi, azınlık vakıflarına tanınan hakların genişletilmesi, millî ve üniter devlete hançer gibi saplanan ikiz sözleşmeler bu hükümetin işlediği büyük günahlardır, siyasi ve hukuki cinayetlerdir.

AKP Hükümeti, ergeç bu büyük günahların hesabını millete ve tarihe karşı verecektir.



Çok iyi bilinmelidir ki, bu tarihî yanlışları birileri unutsa bile biz asla unutmayacağız. Bölücü teröristleri ve hainleri affedenleri tarih unutsa bile biz asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz.

Ve günü geldiğinde, bunların hesabını millet adına bir bir soracağız.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Genç Bozkurtlarım,

Sekiz aydan fazla bir süredir tek başına iktidar olan AKP'nin günahları ve beceriksizlikleri bunlarla sınırlı değildir.

Onursuz ve teslimiyetçi siyasetin iliklerine kadar işlediği iktidar, bölücüleri cesaretlendirmekte, Türkiye düşmanlarını sevindirmektedir. AKP iktidarının millî tehdide dönüşen zaafı, Türkiye'nin hiç hak etmediği çok çirkin muamelelere maruz kalmasına yol açmaktadır.

İş o noktaya varmıştır ki, Kuzey Irak'ta bulunan Türk irtibat timine mensup 11 subayımız, Amerikan askerleri tarafından son derece kallesçe ve küstahça gözaltına alınabilmektedir.

Kuzey Irak'ta yaşanan bu çirkin olay, milletimiz tarafından büyük bir nefretle karşılanmıştır. Türk milleti, bu olay karşısında infiale kapılmış, sorumlularının derhâl cezalandırılmasını istemiştir.

Ama AKP Hükümetinin duyarsızlık, basiretsizlik ve beceriksizliğinden dolayı, Amerikan yönetimi özür dilemek bir yana, Türkiye'yi suçlu göstermeye çalışmıştır.



Türk milletinin onurunu derinden yaralayan bu olayın üzerinden daha bir ay geçmeden, bu sefer Amerika'nın Türkiye'den asker istediği söylenmeye başlanmıştır. ABD Büyükelçisi, Türkiye'nin asker vermeyi teklif ettiğini söylerken, Hükümet aksini iddia edip Amerikan'nın asker istediğini ileri sürmüştür.

Bütün bu çelişkili, ikircikli ve zavallı açıklamalar kadar vahim olan bir başka husus daha vardır. Türk askeri, Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan ilgili olan Kuzey Irak'ta değil, Bağdat ve çevresinde konuşlandırılmak istenmektedir.

Türk ordusu bir lejyoner birliği değildir ve ona paralı asker muamelesi yapmak ancak tüccar siyasetçilere yakışır.

"ABD askerleri ölmesin, onların yerine Mehmetçik ölsün" mantığıyla geliştirilen bu teklif, vatansever ve duyarlı olan herkesi çileden çıkaracak boyutlardadır. Bu teklifi önümüzdeki aylarda hayata geçirmeyi planlayan Hükümet, Türk milletinin duygu ve düşüncelerini yine yok saymaktadır.

Bu konuda birinci derecede yetkili devlet organları ve kurumları da kararlı bir yaklaşım içinde olmak zorundadır. Millî ve tarihî sorumluluklar unutulmamalıdır.

Kuzey Irak'ta talancı peşmerge unsurların **"kukla devlet"** çalışmalarına hız verdiği bir süreçte, Türk askerinin kukla devletin hamisi olan Amerikan kuvvetlerince koruma yapmasını düşünmek bile tüyler ürperticidir.

Askerimize yapılan çirkin muamelenin daha sıcaklığını koruduğu, Türkiye'den özür dilenmediği, Irak'ta hassasiyetlerimizin



yok sayıldığı bir süreçte asker göndermeye kalkışmak, asla hafife alınamaz ve affedilemez.

Hiç kimse bu rezaletin hesabını tarih ve millî vicdan önünde veremez.

Şurası çok iyi bilinmelidir ki, ciddiyetsiz ve kimliksiz tüccar siyasetçi kafasıyla bir muz cumhuriyetini yönetmek belki mümkün olabilir, ama bölgesinde ağırlığıyla ön plana çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu tür gayriciddi yaklaşımlarla yönetilmesi mümkün değildir.

Devlet idaresi, seçim meydanlarında halka bol keseden vaat vermekten çok farklıdır. Halka tutamayacağınız vaatler verdiğinizde, bunun hesabı belki sorulmayabilir.

Ama bütün dünyanın gözü önünde Türk milletinin onurunu çiğnetirseniz, bunun hesabı size sorulur, hem de çok ağır biçimde sorulur.

O gün geldiğinde size Türkiye dar gelir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Yarınlarımızın Teminatı Bozkurtlarım,

Bilindiği üzere millet AKP'yi iktidara, "**ver kurtul**" ve "**sat kurtul**"cu teslimiyet ve talan reçetesi uygulaması için değil, sosyal ve ekonomik sıkıntılarına bir an önce çözüm bulma vaatlerine inandığı için getirmiştir. Avrupa Birliği'nin dayatmalarını "**kutsal emir**" olarak algılayıp uygulasin diye iktidar yapmamıştır.



Ne var ki hükümet; teslimiyetçiliğe iman etmekte, kendi çıkardığı sahte fatura affından yararlanan, çocuğuna gemi kiralayan, kaçak orman arazilerini kılıfına uydurmak isteyen, birinin dediği diğerininkini tutmayan bakanlardan oluşmaktadır.

Bir süreliğine 57. Hükümetin aldığı tedbirlerin meyvesini yiyen hükümet, yaptığı hesapsız uygulamalarla düzelme eğilimine girmiş olan ekonomiyi de yeniden duraklatmıştır. Bazı medya kuruluşlarının ağız birliği etmişcesine pembe tablolar çizmesi, bu gerçeği değiştirmemektedir.

Seçim öncesinde her türlü istismarı yapan, vatandaşa şirin gözükme için şiir okuyup şarkı bile söyleyen başbakan, şimdi derdine derman arayan insanlarımızı paylayıp azarlamaktadır. Ne acıdır ki, bunların gerçek yüzleri budur ve artık daha fazla gizlenememektedir.

Sahte halk kahramanları dikiş tutmamakta, göz boyama ve şov alışkanlıkları artık sırtmaktadır.

Tarım Bakanının gözleri "**Köylünün gözünü toprak doyursun!**" diyecek kadar kararmaktadır. Memurlarımızın aldıkları zam, ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Diğer toplum kesimlerinin durumu ise daha da vahimdir. Başbakan zam isteyen işçileri, "**Ya işsizler sendika kurarlarsa hâliniz ne olacak?**" diyerek tehdit etmektedir.

Ekonomiyi düzeltmek için yolsuzlukları engellemek gerektiğinden bahsedenler, şimdiden yolsuzluk çamurunun içine saplanmışlardır.



Yolsuzluklar, Mecliste kurulan komisyonları şov amaçlı kullanmak yoluyla engellenemez.

Hodri meydan, kimin hakkında en ufak bir şüpheniz varsa üzerine gidin! Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun elde ettiği bulguları değerlendirin ve soruşturma komisyonlarını kurun. Kim yolsuzluk yaptıysa onun da gözünün yaşına bakmayın. Ama kendinizi de bu işten muaf tutmayın. Millete meydanlarda verdiğiniz sözü tutun ve dokunulmazlıkların arkasına saklanmaktan vazgeçin.

Çünkü yolsuzlukların damarlarına girdik diyenlerin, öncelikle kendi damarlarındaki yolsuzluk mikroplarından temizlenmesi gerekir.

Ama bunlar, yolsuzlukların damarlarına girdik, hortumları kestik dediler; komik maaş artışlarından ve ek vergilerden vazgeçemediler.

Yoksa hortumları kesip başka yerlere mi akıtmaya başladılar?

Hortumları kestik diye şov yapanlar, Türkiye'yi hortumlamasınlar yeter!

Bunlar, seçimlerden önce her türlü vaatte bulunup, seçimlerden sonra sorunları kucağında bulduklarından şikâyetçi oluyorlar.

İktidar ağlama duvarı olmadığı gibi, sizi oraya getiren insanları azarlama yeri de değildir. İktidar, muhalefete tahammül etme, sorunları çözme yeridir.



Olmadık isnatlarda bulunup halkın kafasını karıştırmakla yolsuzluklar önlenmez, sorunlar çözülmez.

Huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum: Yolsuzluk, Türk ekonomisinin ve siyasetinin en büyük kamburlarından biridir.

Bunun arkasını aramak da öncelikle Meclisin görevidir. Pisiğe kim bulaştıysa hesabını mutlaka vermelidir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Yarınımızın Teminatı Yiğit Bozkurtlarım,

Memleketin ekonomik ve sosyal yapısında böylesi önemli sorunlar hâlâ sürmekteyken, AKP Hükümeti önceliği, AB'ye uyum makyajlı teslimiyet paketlerini yasalastırmaya vermiştir.

Bölücülüğe prim veren, teröristleri affeden bu hükümet, milleti canından bezdiren yoksulluğu ne zaman gidermeyi düşünmektedir? Yoksa hükümet, teröristler affedilince, yeni efendilerinden aferin alıp ekonominin kendiliğinden düzeleceğini mi sanmaktadır? Bu afla birlikte Allah korusun terör yeniden azarsa, bunun sorumluluğunu AKP Hükümeti nasıl taşıyacaktır?

Ne yazık ki, AKP Hükümetinin böyle bir endişesi bile yoktur.

Birileri "**bölücü teröristleri affedin**" dedi, bunlar affettiler. Öyle görünmektedir ki, yarın siyasi haklarını tanıyın diyecekler, bunlar tanımaya kalkışacaklardır.



Bunların millî irade edebiyatının göstermelik olduğu açıkça görülmektedir.

Zaten Aldatma ve Kandırma Partisi'ne yakışan da budur.

Çünkü başta AB olmak üzere uluslararası dayatmaların siyasî taşeronluğuna soyunmuş bir iktidarın millî irade söylemi, milleti aldatmaktan ibarettir.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin ortaya konduğu Erzurum Kongresi'nin tarihî mekânında teslimiyet yasalarına imza atanları iyi tanımak lazımdır.

"Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz", "Manda ve himaye kabul edilemez" kararlarının alındığı bu mekânı kirli emellerine alet edenler, gerçek niyetlerini gizleyemezler.

Eğer teslimiyetçi iktidar kendine tarihî bir mekân arıyor ise bunun yeri ancak Damat Ferit'in mezarı olabilir!

Şimdi sormanın zamanıdır: Ne olmuştur da AKP yöneticileri bir sene içerisinde bu kadar değişmişlerdir? 57. Hükûmeti yıkmak için kol kola giren menfaat çevrelerinin ve dış odakların bu hükûmeti yere göğe sığdıramaması, AKP'nin gizli ilişkiler ağından mı kaynaklanmaktadır? ABD'li askerlerin çirkin tavrından sonra AKP yöneticilerinin sessizliğe gömülmesinde, bu ilişkilerin rolü ne kadardır? Bölücülüğe ve bölücü teröristlere verilen tavizlerin gerçek sebebi nedir?

Bütün bu soruların cevabını ararken, aziz vatandaşlarımızın dünyada ve bölgemizde olup bitenleri hatırlarında tutarak



değerlendirme yapmaları gerekir. Yine, sürekli ülkemizi aşağılayanlara, yabancı güçlerin ve ülkelerin borazanlığını yapanlara çok dikkat edilmelidir.

Aksi takdirde, AKP Hükümetinin **millî ve üniter devleti çökertme, bölücüleri affetme gayretkeşliğini** tek başına anlamlandırmak, kolay kolay mümkün olmayacaktır.

Bugün örnek aldıkları ülkeler, kendi çıkarları ve haklarını korumak için her yolu denerken; Türk milletine teslimiyeti çağdaşlık, onursuzluğu dostluk olarak yutturmaya çalışanları da çok iyi bilmek gerekir.

Unutulmamalı ki, Avrupa Birliği'nin dayatmalarını demokratikleşme ve özgürlük gibi kavramlar ile pazarlayanlar, tarih ve millî vicdan önünde ağır bir suç işlemekte, gerçek yüzlerini gizlemektedirler.

Çünkü bunlar, Batı karşısında aşağılık kompleksini yene-meyenler ile millî ve üniter devletle kan davası güdenlerdir.

Bunların demokrasi ve özgürlük bezirgânlığı, özgürlüğün asaletine sahip oldukları için de değildir. Çünkü onlar, özgürlüğün ne özüne ne de asaletine sahiptirler.

Çünkü onlar, özgürlüğün, onurlu yaşamaktan ve bağımsızlıktan ayrı düşünülemeyeceğini çok iyi bilip ifade etmeyenlerdir.

Bunun için teslimiyetçiliği meslek edinen, millî hassasiyetleri millî hastalık olarak görenlerin özgürlük tutkusu sahtedir. Onlar sadece yeni sömürgeciliğin Türkiye'deki temsilcileridir.



Bunlarla mücadelemiz de her şart altında sonuna kadar sürecektir.

Değerli Arkadaşlarım,

Yiğit Bozkurtlarım,

Türkiyemiz, teslimiyetçi lobilerin güdümündeki AKP Hükümetinin elinde zor günlerden geçerken, gelecek çok sancılı gelişmelere gebe. Yarınki nesillerin geleceğini bile ipotek altına alacak düzenlemeler birbiri peşi sıra Meclisten geçirilmiştir.

Ve ne acıdır ki, bütün bu olanlar millettten gizlenmekte, özellikle bazı medya kuruluşları tarafından bayram havası estirilmektedir. Halk suni gündemlerle, sanal demokrasi ve özgürlük masallarıyla, magazin tartışmalarıyla uyutulmaya çalışılmaktadır.

Bazı medya kuruluşlarında öyle programlar yapılıyor, öyle yazılar yer alıyor ki, bunlar varken Türkiye'nin düşmana bile ihtiyacı yok.

Şüphesiz, bu açıdan dünyanın en talihsiz ülkelerinden biriyiz. Türkiye'nin birlik ve dirliğine asgari düzeyde bile saygı göstermemeleri bunun en açık delilidir.

Bu zamana kadar **paket paket çıkarılan uyum ambalajlı yasalarda**, milletimizin bugününü ve yarınını olumlu etkileyecek, gerçek demokrasiye hizmet edecek düzenlemeler yok denecek kadar azdır.



Bu düzenlemeler, Anadolu Türklüğünün son bağımsız devleti Türkiye Cumhuriyeti ile problemi olanlara, bölücülere ve misyonerlere hizmet edecek düzenlemelerdir. Zaten en çok memnun olanlar da bunlardır.

Batılı efendilerinden aldıkları aferinleri de buna eklemek gerekir.

Yıkım paketlerini Meclis noterine tasdik ettiren hükûmete, yarın da Kıbrıs kazanını kaynattıracaklarından büyük endişe duyuyoruz.

Ama unutulmasın ki, teslimiyetçi iktidar Kıbrıs kazanında buharlaşabilir.

Kıbrıs davamız, Türk milletine şehitlerimizin, atalarımızın kutsal emanetidir. Bu kutsal emanete de sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Yiğit Bozkurtlarım,

Milliyetçi Hareket olarak, milliyetçi-demokrat bir yaklaşım içinde vahim gelişmeleri yakından gözlemekte, hükûmeti ve diğer yetkilileri uyarmaya devam etmekteyiz. Ancak görünen odur ki, son derece tehlikeli geçitlerden geçen Türkiye'nin böyle bir iktidarla daha fazla yol alması mümkün olmayacaktır.

Çünkü Türkiye, istikrar ve dengeyi dar menfaat odaklarından ve dış çevrelerden medet umarak değil, milletle kaynaşarak sağlamış şahsiyetli ve millî bir iktidara muhtaçtır.



Ancak böyle bir iktidar, Türk milletini ve Türkiye'yi çevremizdeki yangından, bölücülük tuzaklarından koruyabilecek; ancak böylesine dirayetli bir iktidar, teslimiyetçi kuşatmayı yaracak, daha sonra büyük ufuklara uzanabilecektir.

Gerçekten de, ülkemizin etrafında oluşturulan ve Türk milletinin dirliğini tehdit eden çember gitgide daralmaktadır. Bu sinsi çemberi kırıp milletimizi esenliğe, ülkemizi güvenliğe kavuşturmak için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır.

Bu yüzden kırıncılıkları, küskünlükleri, şahsi hesapları bir kenara bırakıp, "**Yeni bir Dünya ve Yeni bir Türkiye için Büyük Buluşma**"yı gerçekleştirmemiz kaçınılmazdır.

Çünkü zaman, küçük ayrıntılar yüzünden ayrılığa düşme zamanı değil, ortak değerleri ve hassasiyetleri öne çıkararak güç birliği yapma zamanıdır. Zaman, yeniden bir "gönül seferberliği" başlatma, milli bilinci ayağa kaldırma zamanıdır.

Böylece Türk milliyetçilerine ve onların siyasi kalesi olan Milliyetçi Hareket'e dil uzatanların da oyunları bozulacak, hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Türk milliyetçilerinin vatan sevgisini ve rüştünü ispat etmesine ihtiyaçları yoktur. Tarih, gönlümüzün de yüreğimizin de yüceliğinin en büyük ve canlı şahididir. Yarınlar da şimdiden en büyük şahidimiz olmaya hazırlanmaktadır.

Esas rüştünü ispat etmesi gerekenler, Türk milliyetçilerini, ülkücüleri işlerine geldiğinde arayanlar ya da lazım olduğunda hatırlayanlardır.



Hariçten gazel okuyanlar, önce sizler rüşünüzü ve iyi niyetinizi ispat edin, daha sonra da Milliyetçi Hareket'e köstek değil, destek olun.

Çünkü zaman, sahne gerisinden sahte kahramanlık taslama zamanı değildir.

Her duyarlı Türk insanının tehdit altındaki millî varlığımız ve dirliğimiz için elinden geleni samimiyetle yapma zamanıdır.

Allah'ın izniyle bu ulu kurultay, Türk milliyetçilerinin yeniden şahlanışının, Türkiye'nin kaderine el koyuşunun başlangıcı olacaktır.

Bu kurultayda hareket olarak tazelediğimiz imân ve azimimizle, Türk milletinin kıyamete kadar devletli-vatanlı yaşama ülküsünü dost düşman herkese yeniden gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.

Muhteşem Erciyes Kurultayı'mızda ortaya koyduğunuz azim ve heyecan, teslimiyetçi ve ufuksuz AKP iktidarına ilk büyük uyarımızdır. Bu büyük uyarı herkes tarafından dikkate alınmalıdır.

Çünkü arkası gelecek, onursuzluğun kader, Türkiye'nin sahipsiz olmadığını herkes görecektir.

Bütün Türkiye sevdalıları, bütün vatanseverler, Türk milletini hafife alanlara ve Türkiye üzerinde haince hesapları olanlara hakettikleri dersi verecektir.

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz ki, Türk milliyetçileri var oldukça Türkiye de Türk milleti de ilelebet var olacaktır.



Şüphesiz Yüce Allah, emekleri ve iyi niyetleri karşılıksız bırakmayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle Türk milliyetçilerinin daha nice kurultaylarda aynı kararlılık ve heyecanla yeniden bir araya gelmesini diliyorum. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum.

Sağ olun, var olun...



MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

15. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**1 AĞUSTOS 2004
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Aziz Dava Arkadaşlarım,
Türk Milliyetçiliğinin Gönül ve İman Eleri,
Yiğit Bozkurtlarım,
Muhterem Misafirler,
Basınımızın Değerli Temsilcileri,**

Bugün 15'incisini idrak ettiğimiz Erciyes Zafer Kurultayı'na katılan bütün ülkü ve dava arkadaşlarımı, Türk Dünyasının mümtaz temsilcilerini ve değerli misafirlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Bu kutlu Zafer Kurultayı, Türk milliyetçilerini bir iman, kardeşlik ve sevgi seli olarak coşku içinde bir araya getiren müstesna bir vesiledir. Böyle büyük çaplı bir buluşmanın dünyada başka bir örneği yoktur. Bu mutluluğu bizlere yeniden nasip



eden Cenab-ı Allah'a şükrediyor, daha nice büyük kucaklaşmalar yaşatmasını niyaz ediyorum.

Bu geleneği bizlere kazandıran Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i bir kere daha rahmet ve özlemle anıyor, bizlere ışık tutan aziz hatırası önünde minnet ve tazimle eğiliyorum. Cennet mekânında ruhu şad olsun, dualarımız onunla olsun.

On beş yıl boyunca bizlere gurur veren bu büyük buluşmaların gerçekleşmesinde emeği ve hizmeti geçen bütün arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi, tebriklerimi ve takdirlerimi sunuyorum.

**Aziz Dava ve Ülkü Arkadaşlarım,
Yarınlarımızın Teminatı Yiğit Ülkücüler,**

Bugün Erciyes'in zirvesinde sergilenen bu muhteşem manzara, Türk milliyetçilerinin büyük Türk milletinin yarınlarına ve bu aziz Vatanın kaderine sahip çıkma azim ve kararlılığının çok anlamlı bir şahlanmasıdır.

Türk milliyetçilerinin Erciyes'ten yükselen bu sesi, Türkiye'nin şerefli mazisine ve millî kimliğine sahip çıkarak, bunların aydınlattığı yolda Türkiye'yi onurlu bir geleceğe taşıma iradesinin bir meydan okumasıdır.

Büyük ve güçlü Türkiye ülküsü ve sevdası, Erciyes'in dumanlı zirveleri kadar ulu ve yüce olan Türk milliyetçilerinin tek bir nefes olarak yükselen bu sesine herkes kulak vermelidir.



Türkiye'nin millî birliğini hedef alan, büyük Türk milleti ailesinin kardeşliğini sabote etmek isteyen gaflet erbabı, iç ve dış ihanet odakları, bu millî şahlanıştan gerekli dersi vakit geç olmadan çıkarmalı ve kendilerine çekidüzen vermelidir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye, bugün tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamakta, bir ateş hattından geçmektedir. AKP zihniyeti, yirmi ay içinde, Türkiye'yi sonu meçhul karanlık bir yola sürüklemiştir.

Böylesine ağır şartların hüküm sürdüğü bir dönemde toplanan Erciyes Zafer Kurultayı'mız, bu bakımdan büyük önem ve anlam kazanmıştır.

Şimdi sizlere AKP iktidarında yaşanan karanlık dönemin kısa bir muhasebesini yapmak istiyorum.

Sömürü edebiyatı ile iş başına gelen AKP, bugün kendi saltanatını sürdürmek telaşına düşmüştür. Siyasi gelecek hesabıyla Türkiye'nin yarınlarını ateşe atmaktan çekinmemiştir. AKP yöneticileri, gelecek nesilleri değil, gelecek seçimleri düşünmektedir.

Türkiye, en olumsuz şartlarda bile millî haysiyetini, millî çıkarlarını ve millî hassasiyetlerini korumasını bilmiştir. AKP iktidarı ise millî hassasiyetleri yok saymış, milli çıkarları ucuz pazarlık konusu haline getirmiş, Türkiye'nin millî haysiyeti üzerinden siyaset yapmak yoluna sapmıştır.



Bu gaflet yolculuğunun sonunda Türkiye bugün her alanda çok hazin bir duruma itilmiştir.

AKP bugün iktidardır, ama muktedir değildir. Acz ve hezeyan içinde bocalamakta, başıboş bir sürükleniş içinde çırpınmaktadır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Sevgili Ülkücüler,

Türkiye'nin içinde bulunduğu bu perişanlık tablosu AKP'nin eseridir. Gerçekler ortadayken AKP yöneticileri hâlâ büyük bir pişkinlikle pembe tablolar çizmektedir.

Türkiye'nin ekonomik ve siyasi alanda itibar kazandığı, her bakımdan iyiye gittiği yalanını söyleyebilmektedir. Bu, Türk milletinin akli, idraki ve hafızası ile alay etmektir.

Bugün, Türk ekonomisi her an patlamaya hazır bir barut fıçısı hâline gelmiştir. Ekonomik yapı bir bıçak sırtındadır. Krizin kapıda olduğu uyarılarına kulağını tıkayan AKP, hâlâ şov peşinde koşmaktadır. "**Duble yol**" gibi göz boyama amaçlı hayali projelerde gelinen nokta, tam bir "**duble rezalet**" olmuştur.

Ekonomide, Türk halkının yaşamına ve refahına yansıyan bir iyileşme bulunmamaktadır. İşsizlik ve yoksulluk giderek artmaktadır. Bugün, Türk halkı yoksulluğun ve çaresizliğin pençesine itilmiştir.

AKP'nin ampulü ekonomi alanında yatsıya kadar bile yanmamış, Türk milletinin ocağı söndürülmüştür. AKP'nin ampu-



lÜ, sadece yürütölen talan ekonomisinde AKP'yi destekleyenlerin, vurguncuların yolunu aydınlatmıştır.

Türkiye'nin siyasi itibar kazandıđı iddiaları da içi boş bir slogandan öte hiçbir anlam taşımamaktadır.

AKP zihniyeti, bir fikir ve hizmet yarışı olan siyaseti bir ihtiras ve aldatma yarışı hâline getirmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Avrupa Birliđi'nin talimatlarını yerine getirmek için bir büro olarak çalıştırılmıştır. Bu mu Türkiye'ye siyasi itibar kazandırmıştır?

Eve dönüş yasası adı altında PKK'lılar için af çıkartması, AB uğruna bölücü terörün ihanet provalarının cesaretlendirilmesi mi siyasi itibar kaynađı olmuştur?

Devletle, rejimle ve hukukla sorunlu olan AKP yöneticilerinin, milletvekili dokunulmazlığı zırhının arkasında saklanarak adaletten kaçmaları mı Türkiye'de siyasetin itibarını artırmıştır?

Aşiret mensuplarının karakol basıp eroin kaçakçılarını polisin elinden aldığı ve bunun için AKP'li bakanların araya girdiđi Türkiye tablosu mu AKP için siyasi itibar vesilesi olmuştur?

Yoksa AKP'nin önde gelen yöneticilerinin televizyon ekranlarında canlı yayın konusu olan saltanat hevesleri ve hanedan özentileri mi Türkiye'ye siyasi itibar kazandırmıştır?

AKP'nin Türkiye'ye kazandırdığı hiçbir itibar yoktur. Tam aksine, Türkiye'nin itibarının önündeki en büyük engel bizzat AKP ve onun temsil ettiği çarpık zihniyettir.



Aziz Dava Arkadaşlarım,

AKP iktidarı dış politika konularında da bir batağa saplanmıştır. Türkiye, sözü dinlenen ve ağırlığı olan bir ülke olmaktan çıkmış, sadece verilen görevleri yapan bir taşeron, tehdit, baskı ve her türlü dayatmaya boyun eğen bir emir eri hâline getirilmiştir.

Ancak AKP yönetiminin bir noktada hakkını teslim etmek gerekir. Ekonomide özelleştirme politikası iflas eden AKP, dış politikayı özelleştirmede çok başarılı olmuştur. Türkiye'nin dış politikası, ABD ve AB'nin çıkarlarının emrine sokulmuştur.

Bugün Türkiye ile görülecek hesabı olan her ülke ve her grup, AB'ne teslim olan AKP vasıtasıyla Türkiye'ye bedel ödetmek için sıraya girmiştir.

Terör örgütü PKK ve içerideki uzantıları, Yunanistan ve Ermenistan, hepsi sahnededir.

Türkiye'nin millî birliğini ve bütünlüğünü yıkmaya çalışan ihanet odakları, meydanı boş bulan bir cüretle tahriklerine hız vermiştir. Bunların en büyük cesaret kaynağı AKP iktidarıdır. Türkiye'nin geleceği ve millî birliği üzerine çok tehlikeli bir siyasi kumar oynayan AKP, bunun hesabını verecektir.

Türkiye'nin millî çıkarlarını oyuncak hâline getiren AKP, dış politika alanında bir "**slogan diplomasisi**"nin peşinde sürülmektedir. Başbakanın ağzından düşürmediği "kazan-kazan" ve "bir adım önde olma" sloganları, anlamsız, ucuz sloganlardır. Türkiye ne kazanmıştır? Başbakan asıl buna bakmalıdır. Bir



adım önde olacağım diye doludizgin koşan Başbakan, bir soluk alıp nereye koştuğuna, Türkiye'yi nereye sürüklediğine bir bakmalıdır.

Bugün Irak politikamız her yönüyle iflas etmiş, **millî çıkarlarımızın belirlediği kırmızı çizgiler** artık kalmamıştır. Kuzey Irak'ta PKK cirit atmaktadır. Bağımsız Kürt devleti kurulması sürecinde sona yaklaşılmaktadır. Türkmen kardeşlerimiz, Kürt gruplara şirin görünmek için yalnız bırakılmış, ateşe atılmıştır.

AKP'nin bu politikalarından kazanan sadece Kürt gruplar, kaybeden ise Türkiye ve Türkmen kardeşlerimiz olmuştur. Bu gaflet ve ihanet değildir de nedir? Başbakan bunun cevabını vermelidir.

AKP'nin elinde Kıbrıs millî davamız da çok tehlikeli bir uçuruma sürüklenmiştir. Kıbrıs'ı Rumlara teslim etme oyununun son perdesi açılmak üzeredir. Kazanan sadece Rum tarafı olmuştur. Rumlar şimdi AKP'nin AB'ne teslimiyet politikasından yararlanarak, Kıbrıs Türklüğünü teslim alma hazırlığı içindedir.

Türk hükümetinin baskısıyla referandumda **Annan Planı'na** evet diyen Türk tarafı üzerindeki ambargolar hâlâ sürmektedir. Türk kardeşlerimiz tam bir çaresizliğe ve yalnızlığa itilmiştir.

Sayın Başbakana buradan soruyorum: Acziniz ve teslimiyet anlayışınız sonucu Kıbrıs'ta kim kazanmış, kim kaybetmiştir?

AKP hükümeti bütün bunları AB'ne yaranmak için yapmıştır. Ancak bugüne kadar **Türk milletini AB hayali peşinde sü-**



rükleyen AKP için vade bitmiş, kader anı gelmiştir. Türkiye ile ilgili karar önümüzdeki aralık ayında olacaktır.

Bu konuda iki eğilim ortaya çıkmıştır. Bir grup AB ülkesi, Türkiye'ye yeni şartlara bağlı sudan bir tarih dahi verilmeyerek "**özel statü**" adı altında sınırlı bir ortaklık önerilmesini savunmaktadır.

Diğer bir grup ise Türkiye'ye şartlı bir tarih verilmesini, ancak müzakere sürecinin ileriye atılmasını istemektedir. Bu görüşü savunanlar, Türkiye'yi açıkça reddetmeyip yeni bir zorlama ve dayatma sürecinin içine çekmeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar Türkiye'nin önüne getirilemeyen bütün bedellerin bu yeni oyalama sürecinde ödettirilmesinin hesabı yapılmaktadır.

Bu iki görüş de Türkiye'yi eşit haklara sahip üye olarak görmeyen bir anlayışı yansıtmaktadır. Ancak AKP, ne verilirse ona razı olacağını baştan belli etmiştir. Bu nedenle pazarlık gücü kalmamıştır. Onlar için önemli olan tek şey, AB desteğiyle içine girdikleri bitkisel hayatı bir süre de olsa uzatmaktır.

Bunun için daha şimdiden, AB'nin alacağı kararı Türk milletine gerçek anlamından farklı şekilde sunma hazırlığı içine girmişlerdir. Başbakanın son demecinde, "**Önemli olan üyelik değil, görüşmelerin ne şekilde olursa olsun başlamasıdır.**" demesinin nedeni budur. Türk milletine söylenecek yeni bir yalanın zemini hazırlanmaktadır.

Bu hükümet son bir ümitle aralık ayında AB'nin uzatacağı can simidine sarılmak için çırpınmaktadır. Bunun için her şeyi yapmaya hazırdır. Son olarak AB yolunda Türkiye'nin önüne **Ermeni konusunun** da çıkartılması, bu bakımdan tesadüf değildir.



Aziz Dava ve Ülkü Arkadaşlarım,

Seçim meydanlarında yankılanan şu sözleri hepimiz hatırlayacaksınız: **"Başörtüsü namusumuzdur! İmam hatiplere yapılan haksızlığı düzeltmek namus borcumuzdur!"**

Namus kavramı etrafında geliştirilen bu sözlerin sahipleri, bugün, 20 aydır iktidardadır. Tek başına Anayasa değiştirecek çoğunluğa sahiptir.

Ancak Türk milletinin bu konudaki temiz duygularını istismar eden AKP, bugün yüz seksen derece dönüş yaparak inançsızlığını bir kere daha göstermiştir.

AKP devrinde, başörtüsü bir kördüğüm hâline gelmiştir. AKP devrinde, imam hatipler konusu bir kangren hâline getirilmiştir.

Ucuz polemikler dışında, AKP bu konudaki namus sözünü yerine getirmemiştir. Üstelik bunun suçunu da istismar ettiği Türk halkının üzerine yıkmak istemekte ve arkamda durmadınız diyecek kadar küçülebilmektedir.

Bu konuda bedel ödemeye hazır olmadığını açıklayan Başbakan Erdoğan , Türk halkına **"Siz bedel ödemek istiyormusunuz?"** gibi garip bir soru sormaktadır.

Cevabını biz verelim: Türk milleti AKP zihniyetini iktidara getirmekle, bu inançsız kadrolara güvenmekle, en ağır bedeli zaten ödemiştir. Türk milletinin demokratik sabrı ile artık kimse oynamamalıdır.



İşte gerçek AKP budur. AKP'nin gerçek yüzü budur. Bunların artık daha nesine inanacak, nesine güveneceksiniz?

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Yiğit Bozkurtlarım,

Türkiye'nin en önemli ve öncelikli meselesi, AKP iktidarından kurtulmaktır. Türkiye'de yeni bir kurtuluş hareketi, bu zihniyetten kurtulmakla başlayacaktır.

Milliyetçi Hareket'in inançlı kadroları bu azimle yola çıkmıştır. **Yeni bir Kuvayimilliyeye ruhu** ile yeni bir milli şahlanışı harekete geçirmek, artık Türkiye için bir ölüm kalım meselesi hâline gelmiştir.

Herkes bilmelidir ki; AKP, yaptıklarının hesabını Türk Milletine mutlaka verecektir. Bu hesap ahirete kalmayacak, ilk hesaplaşma yakında sandık başında görülecektir.

Türk milliyetçileri bu millî hesaplaşmanın takipçisi olacaktır. Buradan ilan ediyorum: AKP devrinde yapılanların bütün sorumlularından mutlaka hesap sorulacaktır.

Kimse yaptığım yanıma kâr kalır, Türk milleti akıl ve idraktan yoksundur, zamanla unutulur hesabını yapmamalıdır. Böyle bir yanılğı içine düşmemelidir.

Türkiye'nin kurtuluşu yakındır. Türkiye parlak ve onurlu bir geleceğe, Türk milliyetçilerinin omuzlarında taşınacaktır. Bugün Erciyes'te yaşanan millî heyecan, bunun habercisi ve müjdecisidir.



Güçlü ve onurlu bir Türkiye, rehberimiz Hak, kuvvet kaynağımız halktır diyen ve Türk milletine hizmeti en büyük mutluluk sayan Milliyetçi Hareket'in omuzlarında yükselecektir.

Türkiye'nin geleceğinin yegâne teminatı olan Milliyetçi Hareket'i içerden karıştırmak isteyen fesat odakları ve ihtirasların sonu hüsrana olacaktır. Bizler, ömrünü bu yola adanmış ve Yüce Allah'a şükürler olsun ki, sağlığının da zekâtını vermiş insanlardanız. Ve bugün de dimdik ayaktayız.

Buradan bütün dava ve ülkü arkadaşlarıma seslenmek istiyorum: Cenab-ı Hak nasip ettiği ve siz ülkücü kardeşlerimin güveni sürdürdüğü müddetçe Milliyetçi Hareket'in bu şerefli davasının kutsal bayrağını şerefle taşımaya devam edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın.

Davamız büyük, ülkemiz büyük, inancımız ve imanımız büyüktür. Zafer, inananların ve inançları uğruna her güçlüğe şerefle katlananların olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kere daha en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu yüce davada Cenab-ı Allah'ın hidayeti ve himmetinin hep üzerinizde olmasını niyaz ediyorum.

Yüce Allah'a emanet olun; sağ olun, var olun.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

16. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**7 AĞUSTOS 2005
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





**Aziz Dava Arkadaşlarım, Ülküdaşlarım,
Türk Dünyasının Mümtaz Temsilcileri,
Muhterem Misafirler,
Çok Kıymetli Hanımefendiler, Beyfendiler,
Değerli Basın Mensupları,
Yiğit ve Cefakâr Bozkurtlarım,**

Türk milliyetçiliğinin gönül ve iman erlerini bir araya getiren Erciyes Zafer Kurultayı'na katılan bütün kardeşlerimi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, bu büyük ve anlamlı buluşmaya hoş geldiniz diyorum.



Bugün 16. sını idrak ettiğimiz Zafer Kurultayı vesilesiyle Erciyes'te tarihî bir gün yaşanmaktadır. Erciyes'in dumanlı zirveleri Türkiye sevdalılarının kucaklaşmasına bir kez daha sahne olmakta, Türkiye'nin kalbi bugün Erciyes'te atmaktadır.

Türk milliyetçiliğinin şahlanışını temsil eden bu muhteşem tablo karşısında, bu kutsal davayı bizlere emanet eden merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, ölümsüz hatırası önünde tazimle eğiliyorum.

Bu büyük buluşmanın gerçekleşmesinde emeği ve hizmeti geçen bütün arkadaşlarıma samimi takdir duygularıyla teşekkür ediyorum.

Çok Değerli Ülkücü Kardeşlerim,

16. Zafer Kurultayı'mız Türkiye'nin geleceğini tehdit eden çok tehlikeli gelişmelerin yaşandığı çalkantılı bir dönemde yapılmaktadır.

AKP tecrübesinin Türkiye'ye bedeli çok ağır olmuştur.

Ülkeyi puslu ve karanlık bir yolda macera yolculuğuna sürükleyen bu yönetim Türk milletinin üzerine bir kâbus gibi çökmüştür.

Garip-gureba, fakir-fukara edebiyatı yaparak işbaşına gelen bu kadroların oluşturdukları organize çıkar ittifakları ve vurgun cepheleri devlet ve toplum hayatımızı bir kanser gibi sarmıştır. Türkiye bir sırat köprüsünden geçmektedir.



Bu hükûmetin bugüne kadar sergilediği yönetim anlayışının iki çürük ayak üzerine oturtulmuş bir **siyaset bezirgânlığı** olduğu bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır.

Bunların birinci amacı, Türk milletini hayali hedefler ve sanal projeler peşinde koşturarak oyalamaktır.

İkinci amaç ise, sahte bir siyasi ve ekonomik istikrar görüntüsünü ayakta tutmak ve böylece yapıkları talan ve tahribatın sorgulanmaması için bir psikolojik baskı ve şantaj ortamı yaratmaktır.

Kronik bir **siyasi kimlik ve kişilik krizi** yaşayan, çok **derin bir meşruiyet sorunu** içinde kıvranan, devletle ve kurumlarıyla sürekli çatışan, milletin çıkarlarıyla çelişen kadroların bu ülkede siyasi istikrar unsuru olamayacağı ortadadır.

Sağlam ilke ve inançlara dayanmayan ucuz bir kapkaç siyaseti anlayışının temsilcisi olan bu hükûmet, bugüne kadar ki çizgisiyle siyasette çürüme ve yozlaşmanın öncüsü ve müsebbibi olmuştur.

Zorlamayla canlı tutulmaya çalışılan büyüme ve istikrar görüntüsü de büyük bir yalandan ibarettir.

Bunun şahitleri de Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizler ordusu ve açlık sınırının altında yaşam savaşı veren milyonlar, köylü, esnaf, memur ve emeklilerimizdir.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Bugünkü hükûmetin Türkiye'ye verdiği en büyük zararlar-



dan birisi de dış politika alanındadır. Dış politika teslimiyetçilik anlayışına mahkûm edilmiş, Türkiye'nin hayati millî çıkarları ucuz bir pazarlık malı olarak işportaya çıkartılmıştır.

Hiçbir devirde Türkiye'nin itibarı, onuru ve haysiyetiyle bu kadar aşağılıkça oynanmamıştır.

Dış politikada Türkiye'yi bir batağa saptıran hükûmet, bütün bu gerçekler ortadayken, dış ilişkilerde yalan başarı hikâyelerini, Türk milletini hayalî hedefler peşinde koşturmanın ucuz bir aracı hâline getirmiştir.

Türkiye'nin millî birliğinin korunması, millî mensubiyet şuurunun güçlendirilmesi ve millî devlet yapısının savunulması için gösterilen bütün samimi çabalar bu hükûmet tarafından çağ dışı kalmış hassasiyetler olarak dışlanmakta ve aşağılanmaktadır.

Bu çarpık zihniyet döneminde, bütün bu değerler Avrupa Birliği uyum süreci adı altında tartışmaya açılmıştır.

Bu süreçte hükûmetin sergilediği teslimiyet ve eziklik, ayrılıkçı emeller peşinde koşan bedbahtlara cüret ve cesaret vermiştir. Bunun sonucu **etnik bölücülüğü ve kamplaşmayı tahrik** eden faaliyetler hız kazanmış, Türkiye'nin millî birliğini hedef alan **ihane provaları** yapılmıştır.

Kanlı teröre siyaset yolunun açılması, devletin teröre prim vererek siyasi çözüm için açılım yapması, teröristlere genel siyasi af çıkartılması ve İmralı'daki caninin yeniden yargılanması talep ve dayatmaları Türkiye'nin gündemine AKP iktidarında getirilmiştir.



Böyle bir müsait ortamdan yararlanan hainlerin tahrikleri, şerefli Türk bayrağına el uzatmak alçaklığına kadar gitmiş ve nihayet beş yıl aradan sonra PKK terörü de hortlatılmıştır.

Bu noktada acı bir gerçeğe işaret etmek istiyorum: Son dönemde yaşanan gelişmeler bu hükûmetin terörle etkili mücadele konusunda da zaaf içinde olduğunu göstermiştir. Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK teröristlerine karşı sınırötesi askerî harekât yapılması konusunda ucuz kahramanlık yapan Başbakan, gelen tepkiler üzerine bu konuda da hemen geri çekilmiştir.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarının kullanımı bile ABD'nin ve Irak'taki Peşmergelerin iznine ve vetosuna bağlanmıştır. Sergilenen bu aczin cevabı gecikmemiş, tarihî Türkmen şehri Kerkük'te açılan PKK bürosuna, terörün kanlı simgesi olan bez parçası çekilerek Türkiye'ye meydan okunmuştur.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Kıbrıs ve Irak konularında yaşanan gelişmeler dış politika-da gelinecek hazin noktanın ibret verici örnekleridir.

Bu hükûmet Kıbrıs Türklüğünü yok olmaya mahkûm etmiştir. Kıbrıs millî davamızı Türkiye'nin sırtında bir kambur olarak gören Başbakan, Kıbrıs'ı teslim alması için Rum liderlerin peşinden koşmaktadır.



Kıbrıslı kardeşlerimiz **Annan Planı**'nın rehini hâline gelmiştir. Bu hükûmet, Annan Planı'nı Rumlar'ın taleplerini karşılamak için daha da ağırlaştırmaya hazır bir teslimiyet içindedir.

AB ile, **Kıbrıs Protokolü**'nün imzalanmasıyla ihanet zincirinin son halkası da tamamlanmıştır. Hükûmet bu ihanet belgesinin ne anlama geldiğini saklamak için beyhude çaba harcamaktadır.

Protokolün imzalanması Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti'nin meşru hükûmeti olarak tanınması sonucunu doğuracaktır. Türkiye'nin yaptığı tek taraflı beyanın hiçbir hukuki etkisi bulunmamaktadır.

Rumlarla bu şekilde Gümrük Birliği kurulması sonucu Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti sahte kimliğiyle Rumların hazırladığı resmî belgeleri geçerli kabul edecek, bunlar üzerinde resmî işlem yapacaktır. Böylece Rumlar tüm Kıbrıs'ın meşru temsilcisi olarak muhatap alınacaktır.

Bu durumda siz istediğiniz kadar tanımıyoruz deyin, resmi işlemlerinizi Rumları tanımış olacaksınız.

Ancak ne acıdır ki, AKP hükûmetinin bu teslimiyeti bile bazı AB ülkelerini tam tatmin etmemiştir.

Şimdi de Türkiye'nin Rumlarla tam diplomatik ilişki kurmasına yol açacak bir süreç için zorlama yapılmaktadır.

Fransız Başbakanı ve Cumhurbaşkanı'nın son beyanlarının amacının bu olduğu gün gibi ortadadır.



Türkiye'nin Irak'ta geldiği nokta da pek farklı değildir. Artık kimsenin ciddiye almadığı bir ülke olarak Irak'tan dışlanan Türkiye, ABD politikalarının aracı ve Peşmerge unsurlarının muhatabı hâline gelmiştir.

Irak Türkmenleri de Kıbrıs Türkleri gibi aynı akıbeti paylaşmışlar, millî benlikleri ve varlıklarının erimesi ve yok edilmesiyle sonuçlanacak karanlık bir sürece itilmişlerdir.

Türkmenleri kaderlerine terk eden AKP hükûmeti; Irak politikasını, bağımsız devlet olma yolunda son aşamaya gelen, Türkmenler'i ezmek ve Kerkük'ü ele geçirmek için her yolu deneyen ve PKK terörünü Türkiye'ye karşı bir şantaj kartı olarak kullanan Irak'taki Peşmerge gruplarını kucaklamak esasına dayandırmıştır.

Türkiye'nin Kıbrıs ve Irak'taki kırmızı çizgilerinin ayaklar altına alınmasına seyirci kalan ve bu oyunların gönüllü figüranı olan Başbakan Erdoğan'ın, bütün bu olanlardan sonra bile yüzünün kızarmaması kendisi için iffihar vesilesi olsa da Türkiye için bir bühtandır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Her alandaki icraatıyla Türk milletine ihanet eden AKP hükûmetinin bugün elinde tek bir siyasi referansı, tek bir siyasi gelecek sigortası kalmıştır: Bu da Avrupa Birliği üyeliği süreci yalanını sürdürmektir.



Türkiye'nin tüm millî değerlerini ve çıkarlarını sorgulayan, millî birliğini hedef alan bütün bu talep ve dayatmalar, bu nedenle Türkiye'nin çağdaşlaşma ve Batılı değerlere ulaşma sınavı olarak gösterilmeye çalışılmaktadır.

Bu ilkesiz hükümet, bu nedenle Türkiye'ye çağ atlatmak yalanına dayalı hayalî bir siyasi misyona can simidi gibi sarılmıştır. AKP'nin AB konusundaki kayıtsız şartsız teslimiyeti ve sahte heyecanının nedeni bu noktada aranmalıdır.

Ancak AB balonu sönmüştür. AKP için oyun bitmiş, yolun sonuna gelinmiştir. Bu noktadan sonra ne kadar çabalasalar da bu sinekten daha fazla yağ çıkarmaları mümkün değildir.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi içine almak istemediği, bu konuda gerekli iradesi bulunmadığı artık bütün çıplaklığıyla anlaşılmıştır.

3 Ekim'de başlatılması öngörülen göstermelik süreç, eğer başlarsa, sonu tam üyeliğe gitmeyen çıkmaz bir sokakta Türkiye'yi oyalama ve hırpalama süreci olacaktır.

Kıbrıs, Ege, Ermenistan, Fener Rum Patrikhanesi, Azınlık Vakıfları gibi hayat konularında somut faturaların tahsil edileceği bu süreçte, AB ile ilişkiler karanlık bir dehlize sokulacaktır.

Bu bakımdan Türkiye'nin AB macerasında çok ciddi bir yol ayrımına gelinmiştir. Böyle bir denklem içine hapsedilen ilişkilerin bundan sonra ne Türkiye'ye ne de AB'ye hayrı olacaktır. Bu kısır döngünün bir yerden kırılması ve ilişkilerin geleceğinin yeni bir tanıma kavuşturulması artık kaçınılmazdır.



Burada artık, herkes sorumluluğunun bilincinde, sağduyu ile hareket etmek ve Türk milletini kandırmaktan vazgeçmek durumundadır.

Bu noktada Türk milletini oyalamak için söylenen büyük bir yalan ve aldatmaca üzerinde durmak istiyorum.

AB hayal yolculuğunda sona gelindiğini gören hükûmet ve AB lobicileri, şimdi de kuru bir AB perspektifinin korunması merkezli yeni bir yalana sarılmaktadır.

Söylenen şudur: AB süreci devam etsin, Türkiye'nin demokratik standartları yükselsin ve sonuçta bizi tam üye yapmasalar bile Türkiye yine kazançlı çıkacaktır.

Panik hâlinde çırpınan AB teslimiyet cephesi bu kez Aziz milletimizi kandıramayacaktır. Zira AB'nin böyle bir süreçte Türkiye'nin önüne getireceği talep ve dayatma listesi ortadadır.

Bu gerçek karşısında şimdi bu büyük yalana sarılanlara sormak istiyorum:

Türkiye, terör patentli siyaset yoluyla etnik bölücülüğün Meclise taşınmasıyla mı Avrupalı olacaktır?

Millî birliğimizin temelini dinamik koymayı amaçlayan siyasi suikastlar mı Türkiye'yi Batılı değerlere taşıyacaktır?

İçeride etnik tuzaklar içine çekilerek kardeş kavgası ile kan kaybedecek bir Türkiye mi çağdaşlık yolunda yürümüş sayılacaktır?

Türkiye, teröre teslim olarak, kanlı teröristler için genel siyasi af çıkartarak, aziz şehitlerinin kemiklerini sızlatarak, İmralı'daki katili yeniden yargılayarak mı AB standartlarına ulaşmış olacaktır?



Ve nihayet Kıbrıs Türklerini Rum'un zulmüne terk etmek, Ege'deki hayati çıkarlarımızdan vazgeçmek ve şerefli tarihimize ihanet ederek Ermeni soykırımını yalanını kabul etmek mi Türkiye'yi demokratik ülke yapacak, Türk milletinin hayat standardını yükseltecektir?

Bütün bu soruların cevabı açıkça ortadadır. Bizim en samimi beklentimiz bu gerçeklerin Türkiye'deki gafiller ve ihanet yolcuları tarafından da bir an önce görülmesi ve Türk milletinin sabrının taşınılmamasıdır.

Değerli Ülküdaşlarım,

Milliyetçi Hareket, işte böyle ağır şartların hüküm sürdüğü bir ortamda **millî vicdanın sesi olarak** ve büyük bir sorumluluk anlayışıyla amansız bir mücadele vermektedir.

Geriyeye dönüp bakıldığında, bu konuda Milliyetçi Hareket'in yaptığı tüm tespit ve değerlendirmelerin ve dile getirdiği bütün endişelerin doğru çıktığı görülecektir.

AKP iktidarı ve ittifak yaptığı çıkar odakları ülkeyi bir uçurumun kenarına sürüklemiş, Türkiye'nin geleceğini çok ciddi bir tehdit altına sokmuştur.

Türkiye'nin bu yükü daha fazla taşıması artık mümkün değildir. Türk milleti bugün şu temel tercihle karşı karşıyadır: Ya bu vahim gidişe dur denilecek ve bu şer cephesi süratle tasfiye edilecektir ya da Türkiye'nin geleceğinin ateşe atılmasına bile bile razı olunacaktır.



Böyle bir tercihle karşı karşıya kalan Türk milleti, hiç şüphesiz ülkesinin ve çocuklarının geleceğine sahip çıkacak ve AKP'yi tasfiye ederek yalan ve talanın saltanatına son verecektir.

Buradan bütün açıklığıyla ilan ediyorum: Siyaset bezirgânları ve ihanet odaklarıyla kaçınılmaz olan millî hesaplaşma günü çok yaklaşmıştır. Bu hesabın sorulacağı seçim sandığı yakında aziz milletimizin önüne gelecektir.

Türkiye davamızın değişmez hedefi, bu şerefli harekete ruh veren ilke, fikir ve değerler bütünü temelinde, fedakâr ve inançlı kadrolarıyla Türkiye'nin onurlu geleceğini inşa etmektir.

Milliyetçi Hareket, yeni bir Kuvayımillîye ruhu ve heyecanıyla Büyük ve Lider Ülke Türkiye ülküsünü gerçekleştirmek için yola çıkmıştır.

Talip olduğumuz yüce misyon, Türkiye ve Türk insanı merkezli yeni bir aydınlatma hareketi başlatmak ve millî şuuru ayağa kaldırarak Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak misyonudur.

Milliyetçi Hareket, meşru ve demokratik yollardan ve sadece büyük Türk milletine güvenerek bu hedefe mutlaka ulaşacaktır. Hiç kimseye diyet borcu olmadan iktidara gelecektir.

Türkiye'nin içine hapsedildiği cendereyi kıracak yegâne siyasi güç, Türkiye'nin millî çıkarlarının bekçisi ve millî birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin sigortası olan Milliyetçi Hareket'tir.

AKP'nin de içinde yer aldığı çıkar ittifaklarının Milliyetçi Hareket'i hedef almaları bu bakımdan yadırganmamalıdır.



Bu cephenin Milliyetçi Hareket üzerinde oyunlar oynamasının; fesat, karalama ve yıpratma kampanyası yürütmesinin ve sesini kısma çalışmasının gerisinde, içine düştükleri büyük korku ve panik yatmaktadır.

İktidarın yegâne alternatifi olan MHP'nin iktidar yürüyüşünün başladığını gören bu şer cephesi, Milliyetçi Hareket'in kuracağı namuslu ve dürüst yönetimde kendilerine hayat hakkı olmadığını çok iyi bilmektedir.

Ancak buradan herkese şu gerçeği hatırlatmak istiyorum: Önümüze çıkarılacak engeller ve tuzaklar ne olursa olsun, karşımızdaki şer cephesi kendisinde ne güç vehmederse vehmetsin, ülkücü iradenin azim ve kararlılığı bütün bunları boşa çıkaracaktır. Hiçbir güç Milliyetçi Hareket'in iktidar yürüyüşünü engelleyemeyecektir.

Türk milliyetçileri bugün Erciyes'ten Türkiye'ye seslenmektedir: Şerefli tarihimizden, davamızdan ve inançlarımızdan aldığımız sarsılmaz güçle biz buradayız. Biz olduğumuz sürece, büyük Türk Milleti ve canımızdan çok sevdiğimiz aziz Vatanımız ilelebet yaşayacaktır. Türkiye bütün bu sıkıntı ve güçlükleri aşacaktır. Emrinde ve hizmetinde olduğumuz büyük Türk milleti ve bu aziz vatan sahipsiz ve çaresiz değildir. Biz dimdik ayaktaız ve buradayız.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

Türkiye bugün erken seçim sürecine girmiştir. AKP zihniyetinin tasfiyesi sürecinin sonuna gelinmiştir. AKP çok yakında gidecek, hem de çok kötü gidecektir.



İlk önce seçim sandığında Türk milletine hesap vereceklerdir. Bundan sonra da bütün bu yolsuzluk, vurgun, talan ve ihanetin hesabını Türk adaleti önünde vereceklerdir.

Buradan bir kere daha tekrarlıyorum: Ucu nereye kadar uzanırsa uzansın bu karanlık dönemin tüm sorumlularından hesap sorulacaktır. Milliyetçi Hareket, yetimlerin, mazlumların, masumların ve şehitlerimizin haklarını bunların yanına bırakmayacaktır.

Bundan sonra Türkiye'nin uzun bir onarım dönemine ihtiyacı olacak, bu tahribatın etkilerinin giderilmesi zaman alacaktır.

Yeni projeleriyle, programı ve kadrolarıyla aziz milletimizin karşısına çıkacak olan Milliyetçi Hareket buna hazırdır.

Bunun için hedefimiz sadece iktidar olmak değil, Anayasayı değiştirecek bir Meclis çoğunluğuyla Türkiye'nin yönetimine gelmektir.

Önümüzdeki zor ve nazik dönemde Türk milletinin yegâne gelecek ümidi olan Milliyetçi Hareketi ve Türk milliyetçilerini çok önemli görev ve sorumluluklar beklemektedir.

Türkiye'de yeni bir dönemin sancılarının yaşanacağı bir sürece girilmiştir. Bu süreçte Türk milliyetçileri her zamandan daha fazla dikkatli olmak zorundadır.

Burada bir husus üzerinde özellikle durmak istiyorum. Milliyetçi Hareket emin adımlarla iktidara yürümektedir. Bu yolda hain tahriklerin hedefi olmamız muhtemeldir.



Ülkücüler Türkiye'nin millî birliği ve dirliğine yönelik tahrikler karşısında tepkilerini demokratik imkânlarla elbette ortaya koyacaklardır. Türkiye üzerinde hain emeller besleyenlere meydanın boş olmadığını elbette göstereceklerdir.

Ancak, hiçbir güç Türk milliyetçilerini ve ülkücü gençliği sokağa çekemeyecek, kardeş kavgalarının, kör kutuplaşmaların tarafı ve kurbanı hâline getiremeyecektir.

Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan ülkücü gençlik vakur, ilkeli ve sağduyulu duruşunu her zaman koruyacaktır. Bu tahriklere en anlamlı ve etkili cevap Milliyetçi Hareket'in iktidar dönemindeki icraatı olacaktır.

Ulu bir çınar olan Milliyetçi Hareket, büyük Türkiye ailesini bir bütün olarak kucaklamaktadır.

Ülkesi ve ülküsü uğruna her güçlüğe şerefle katlanan, bu uğurda her şeyini feda etmeye hazır, nefsini aşmış gönül ve iman erlerinin kalesi olan Milliyetçi Hareket her türlü engeli yok ederek Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa etmeye kararlıdır. Bugün Milliyetçi Hareket, Türkiye'nin geleceğine, "büyük ülke Türkiye" idealine yürümektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Cenab-ı Allah'ın yardım ve himayesinin hep üzerinizde olmasını niyaz ediyorum.



Allah'ın izniyle Milliyetçi Hareket'in iktidarında yapacağımız 17. Zafer Kurultay'ında görüşmek üzere başınız dik, gönlünüz ferah, yolunuz ve bahtınız açık olsun.

Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.





MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GENEL BAŞKANI

Sayın

Devlet BAHÇELİ'nin

17. ERCİYES ZAFER KURULTAYI

KONUŞMASI

**6 AĞUSTOS 2006
PAZAR**

ERCİYES - KAYSERİ





Dertleri derdimiz, sevinçleri çoşkumuz olan, hizmetinde bulunmaktan gurur duyduğumuz **Büyük Türk Milleti,**

Bu tarihi şölene katılımları ile onur veren **Türk Dünyasının mümtaz temsilcileri,**

Bu görkemli toplantıda, aramızda görmekten onur duyduğumuz **Muhterem misafirlerimiz,**

Yurdumuzun her köşesinden gelerek gönüllerindeki vatan sevgisini Erciyes'te buluşturan **ülküdaşlarımız,**



Yürekleri millet sevgisi ile dolu, yarınlarımızın teminatı olan
Fedakâr Yol Arkadaşlarım,

Sesimizi Erciyes'ten Türkiye'ye duyuracak olan **Basın ve Televizyonlarımızın Değerli temsilcileri,**

Türk milletine gönül vermiş korkusuz yüreklerin buluştuğu
17 nci Erciyes Zafer Kurultayı'na hoş geldiniz.

Cenab-ı Allah'a bir yıl aradan sonra bizleri yeniden buluşturduğu için şükrediyorum.

Anadolu'nun ortasında bu muhteşem geleneği başlatan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve kaybettiğimiz dava arkadaşlarımızı rahmet, şükran ve minnet ile bir kez daha anıyorum.

Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Hepimizin göğsünü kabartacak bu ihtişamlı coşkudan
görüyorum ki,

Üzerimizde oynanan oyunlara,

Sokulmak istenen fitnelere,

Önümüze kurulan tuzaklara rağmen, bizleri bağrında
ağırlayan, şu,

Erciyes kadar dimdik,

Erciyes kadar mağrur,

Erciyes kadar vakursunuz.



Ve buradan da anlıyorum ki, artık Türk milliyetçiliğinin önündeki;

- Oyunlar boşa çıkmıştır.
- Tuzaklar bozulmuştur.
- Kurulan düzen dağılmıştır.

Bu muhteşem manzara, Türk milliyetçilerinin şahlanmasıdır.

Bu muhteşem manzara, Türk milliyetçilerinin dünyaya meydan okumasıdır.

Buradan, bu çağlayan duygu seli karşısında gönül huzuru ile açıklıyorum ki;

Artık Türk milliyetçileri,

- Türk milletinin geleceğini kurmak,
- Türk devletinin geleceğini kurtarmak,
- Ve mazlum milletlere kılavuzluk etmek için göreve hazırdır.

Erciyes'ten yükselen ses, Türkiye'nin kurtuluş umudu olacaktır.

Erciyes'ten yükselen ses, yeni bir Ergenekon gibi Türk'e biçilen kefenleri parçalayacaktır.

Erciyes'ten yükselen ses, tıpkı Atatürk'ün yaptığı gibi her alanda bir Millî Mücadele müjdesi olacaktır.

Buna yürekten inanıyorum.



Bu inancın işaretini sizlerden alıyorum.

Yüce Allah, bu millî doğuş ve doğruluş yolunda yardımcımız olsun.

Tek başına iktidar sürecinde yolunuz açık olsun.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Türkiye tarihinin en talihsiz yıllarını yaşamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, tutarsız, ilkesiz, işbirlikçi ve teslimiyetçi bir hükûmet ile karşı karşıyadır.

Dört yıla yaklaşan AKP hükûmeti, aziz milletimizi içte ve dışta ağır ipoteklerin altına sokmuştur.

Temeli yüksek kahramanlıklarla dolu Cumhuriyeti bir anti tezi gibi gören zihniyet, temel değerlerimizi için için kemirmektedir.

Hükûmet adeta birikmiş bir intikam duygusu ile hareket etmektedir.

Bu iktidar ile geçen her gün milletimizin daha büyük buhranları yaşaması demektir.

Bu iktidar ile geçen her yıl devletimizin yeni ve ağır bedeller altına itilmesi demektir.

Bu iktidar ile; bugün dünden kötüdür, yarın da bugünden kötü olacaktır.

Aziz milletimiz altından kalkamayacağı ağır tahribatla karşı karşıya kalacaktır.



AKP ile geçen dört yıl boyunca;

Dış işlerde, taviz ve teslimiyet,

İç işlerde, çaresizlik, ilkesizlik, kayırmacılık ve ayırmazlık vardır.

Tek başına iktidar olan AKP döneminin milletimize faturası;

- Açlıktır.
- Adaletsizliktir.
- Ahlaksızlıktır.
- Asayişsizliktir.

AKP'nin ilkesiz kadrolarının marifeti ile milletimize yönelik kuşatma her alanda gittikçe daralmaktadır.

Hükümet boynuna geçireceği ipi yabancı güçlere teslim etmiştir.

İktidar ömrünü bir gün olsun uzatabilmek adına taviz üstüne taviz vermeye hazırdır ve vermektedir.

Bedeli kanla ödenerek kazanılmış **bağımsızlığımız**,

Bin yıl boyunca sevgi ile yoğurduğumuz **kardeşliğimiz**,

Asırlarca alın terimizle oluşturduğumuz **millî varlıklarımız**,

Birlikte yaşanan binlerce yılın ürünü olan **millî kültürümüz**,

Millî dayanışmanın temeli olan **huzur ve asayişimiz**, tehdit ve tehlikeye maruzdur.

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana elde ettiğimiz millî kazanımlarımız AKP yönetimince elimizden bir bir çıkarılmaktadır.



Büyük Türk milletinin bin yıl boyunca tesis ettiği kardeşliği AKP iktidarında tartışılır hâle getirilmiştir.

Ülke yönetiminde uzmanlık, bilgi birikimi bir kenara atılmıştır.

Danışman adı altında amatörler, gölge başbakanlık yapmaya başlamışlardır.

Millî, manevî, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel tahribat ancak bir işgal gücü ile oluşacak seviyeye gelmiştir.

Hiçbir gelecek projesi olmayan AKP, Türkiye'yi aldatmaya devam etmektedir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bilindiği gibi AKP, refah, huzur ve kalkınma vaatleri ile milletimizi aldatarak tek başına iktidar olmuştur.

Tek başına iktidar, bütün siyasi partilerin sorunları çözmek için en önemli hedefidir.

Tek başına iktidar büyük bir güç demektir.

Türkiye'nin önündeki engellerin aşılması demektir.

Türk milleti, mevcut hükûmete de tek başına iktidar olma fırsatı vermiştir.

AKP, mecliste dilediği yasaları çıkarabilecek güce sahiptir.

Hükûmetin önünde meclis aritmetiği açısından hiçbir engel yoktur.



Bu nedenle sorunlar karşısında AKP'nin hiçbir mazereti olamaz.

Buradan Sayın Başbakan'a sesleniyorum.

Tek başına iktidardasınız.

- Sızlanmayınız, çözünüz.
- Şikâyet etmeyiniz, yapınız.
- Eleştirmeyiniz, düzeltiniz.
- Bahaneler aramayınız,
- İffiralar atmayınız.

Güç elinizde. Eğer iktidar sahibi iseniz çözünüz.

Çözemiyorsanız iktidarı bırakınız.

Çözemiyorsanız milletimizi daha fazla oyalamayınız.

Seçime gidiniz.

Milletimizin önünde açlık, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, devletimizin önünde küresel kaos, onursuz ilişkiler çözülmek için irade beklemektedir.

Sayın Başbakan,

Yabancı başkentlerin ağızlarına bakmayınız.

Sorunlara Türk ve Türkiye merkezli yaklaşınız.

Ülkemizin ağırlaşan temel sorunlarını çözünüz.

Hiç değilse çözmek için çaba harcayınız.

Hayır! Siz bunları asla çözmezsiniz.

Çözmek gibi bir niyetiniz de yok.



Siz siyasetinizi istismar üzerine kurmuşsunuz.

- Zina meselesini istismar ettiniz, halkı oyaladınız.
- Başörtüsünü istismar ettiniz, inançları zedelediniz.
- İmam hatip konusunu istismar ettiniz, gençleri aldattınız.
- Yolsuzlukları istismar ettiniz, yolsuzluğu artırdınız.
- Yoksulları kandırdınız, açlığa mahkûm ettiniz.

AKP zihniyeti ile devamı hâlinde ortaya çıkacak tablo şöyle olacaktır.

- Uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin onuru ile oynanmasına artarak devam edilecektir.
- Verilecek tavizler ile genel af adı altında terörist başının saliverilmesi gündeme getirilecektir.
- Verilecek tavizlerle terör örgütünün siyasal muhatap alınması için ortam hazırlanacaktır.
- Giderek artan terörle mücadele esnasında şehit olan aziz vatan evlatlarımızın acıları ocaklarımıza bir alev gibi düşmeye devam edecektir.
- Bir türlü müdahaleye yanaşmadığı Kandil Dağı için yabancı kapılarda yalvarmaya devam edecektir.
- Kerkük, Türkmenler için hayal olacak, Türkmen varlığı Irak'ta azınlık hâline gelecektir.
- Sayın Başbakanın mesajları ile iştahlanan bölücülük, yeni manevra alanları bulacaktır.



- Giderek çığırından çıkan başıbozuk asayiş ortamında halkımız sokağa çıkamaz hâle gelecektir.
- Ordumuza ve güvenlik güçlerimize yönelik tuzaklar artacak, terörle mücadele azimleri kırılacaktır.
- Kendisine vaad edilen sahte cennetle aklı çelinen Kıbrıs Türk'ü, bu gidişle elindeki statüsünü de mallarını da kaybedecektir.
- Müzakere süreci adı altında yeni keyfi dayatmalar hükümetin önüne konacak, Avrupa Birliği Türkiye'yi oyalamaya ve tahrip etmeye devam edecektir.
- Sözde Ermeni soykırımının tanınması küresel gerçekler ve tarihle barışma adı altında kabul edilecektir.
- Türklere serbest dolaşımın yasak, yabancılara Türkiye'den mülk ve arazi alımının serbest olduğu yeni bir talan sezonu açılacaktır.
- Ülkemize gelecek müfettişler tarafından Avrupa'ya sadakatimizin ölçüleceği yeni bir denetim süreci başlayacaktır.
- Türkiye sürekli hesap verme ve sorgulanma psikolojisinde, veto tehdidi altında, çaresiz ve dirençsiz hâlde dayatma listeleri ile karşılaşacaktır.
- Büyüyoruz, geliyoruz, zenginleşiyoruz safsataları altında bir türlü huzur ve refah göremeyen milletimiz daha da yoksullaşacaktır.
- İşsizlik artacak, gelir dağılımındaki uçurum büyüyecek, iktidara müzahir yeni fırsatçı zenginler sınıfı türeyecektir.



- Giderek artan cari açık ve dış borçlar iktidarı uluslararası sermayeye ve siyasete daha da mahkûm edecektir.
- Ve, hükümetin dış güçlere verdiği kayıt dışı taahhütlerin bedelini, vadeleri geldiğinde aldatılan milletimiz birer birer ödeyecektir.
- O günler de bunun müsebbibi olan **AKP** yönetiminin ise yerinde yeller esecektir.

Ne mutlu ki, milletimiz giderek gerçekleri görmeye başlamıştır.

AKP ve Sayın Başbakanın aldatacağı konu da kalmamıştır, artık sözlerine inanacak kimsede.

Bu ilkesiz zihniyet sonunda arkasında yolsuzluk, yozlaşma, yoksulluk ve ağır bir enkaz bırakarak gidecektir.

Yıkılacakları seçim yakındadır.

Ve Milliyetçi Hareket Partisi onarım için göreve hazırdır.

Milliyetçi Hareket Partisi tek başına iktidara taliptir.

Bu inançla sloganımızı bir kez daha, hep beraber haykıralım:

Altmışınca Hükûmet, Milliyetçi Hareket.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Üç buçuk yılı aşan iktidarında AKP zihniyeti ve Sayın Başbakanın durumu maalesef budur.

AKP her alanda teslim olmuştur.

Irak'ta aşiret reislerine teslim olmuştur.



Dağlarda teröriste.

Kıbrıs'ta Rumlara teslim olmuştur.

Tarihte Ermenilere.

Sokaklarda suçlulara teslim olmuştur.

Meydanlarda bölücülere.

Sıra Türkiye'yi teslim etmeye gelmiştir.

Biz buna izin vermeyeceğiz.

Bu alanı dolduran Milliyetçi Hareket Partililer buna izin vermeyecektir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Bu çok vahim durumun sorumlusu olan hükümet kaçmaya hazırlanmaktadır.

Hayır Sayın Başbakan, Hayır AKP temsilcileri!

Biz buna fırsat vermeyeceğiz.

Asla kaçamayacaksınız.

Türk milletinin merhametine asla sığınamayacaksınız.

Yaptıklarınızın hesabını millet önünde tek tek vereceksiniz.

Buradan bu gayri millî zihniyete sesleniyorum:

- Millî varlıklarımızı peşkeş için yaptığınız iş birliğinin,
- Tezgâh altı ilişkiler ile kirlettiğiniz siyasetin,
- Zihniyetinize alan açmak için karıştırdığınız adaletin,
- İşportaya düşürdüğünüz diplomasinin,



• İnsanımızı düşürdüğünüz sefaletin bedelini ödeyeceksiniz.

En önemlisi;

- Bölücüye verdiğiniz cesaretin,
- Dökülen kanın, incinen canın,
- Ve, her gün bir bir artan aziz şehitlerimizin hesabını mutlaka vereceksiniz.

Milliyetçi Hareket Partililer olarak bunun hesabını biz soracağız.

Bozkurtların nefesi her zaman AKP'nin ensesinde olacaktır.

Aziz Dava Arkadaşlarım,

AKP hükûmetinin icraatından tüm toplum kesimleri şikâyetçidir.

Başta köylümüz, çiftçimiz şikâyetçidir.

Esnafımız, memurumuz, işçimiz şikâyetçidir.

Yerli sanayicimiz, serbest çalışanımız şikâyetçidir.

Buradan sizlere soruyorum:

AKP iktidarından memnun musunuz?

Elbette hayır.

Ancak AKP' iktidarından memnun olanlar da vardır.

AKP bu memnunların desteği ile varlığını sürdürmektedir.



AKP hükümetinden kimler mi memnundur?

- Bu iktidarla güzel ülkemizi talan etmek için fırsatı yakalayan sözde yabancı yatırımcı memnundur.
- Uluslararası güçlerin iş takipçiliğini yapan, bire beş kazanan, sıcak para sahibi bankerler memnundur.
- Türk milleti için sakladığı kötü niyetlerini telaffuz imkânı bulunduğu için AKP'ye minnet duyan işbirlikçiler memnundur.
- Bölücü ve hain sloganlarını, Sayın Başbakanın ağzından duyduğu için İmralı canisi ve yandaşları çok memnundur.
- Türk milletini parçalamak için Sevr'i dayatan küresel güçler, fırsatı bu iktidarla buldukları için memnundur.
- Hükümetin çizdiği kırmızı çizgileri silerek, Türkmenleri katlederek Kerkük'ü işgal eden aşiret reisleri fazlasıyla memnundur.
- İktidarın gizli pazarlıklarla sunduğu millî servetleri, iştahla ülkelerine götüren sözde yabancı sermaye erbabı da memnundur.
- Türkiye'mizi yörüngede tutarak terbiye edebilmek için AKP'yi kullanan Avrupa Birliği fazlasıyla memnundur.
- Türkiye'de özel bir konukseverlikle karşılaşan imtiyazlı Orta Doğu sermayesi elbette memnundur.
- Dünyaya açılarak yeni pazarlar bulmak yerine, küresel firmaların acentesi olmaya rıza gösteren vizyonsuz iş adamları da çok memnundur.



• İthal ürünlerle rekabet adı altında ne buldu ise ülkemize doldurarak çöplüğe çeviren ve küçük üreticiyi batıran uyanık ithalatçı tabii ki memnundur.

• Nitelsiz, eğitimsiz ve liyakatsiz yandaşlarını sürekli şikâyet ettiği devlet kadrolarına dolduran AKP zihniyeti ise elbette fazlasıyla memnundur.

Sizlere tekrar soruyorum: Siz AKP'den memnun musunuz?

Elbette hayır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Yüreklerinde ve dimağlarında;

- Millet sevgisi,
- Vatan duygusu,
- Türklük şuuru,
- Hizmet aşkı,
- Devlete bağlılık,
- Tarihe saygı,
- Ecdada vefa,
- Şehide minnet,
- Gaziye hürmet,
- Dine samimiyet gibi hasletlerin kııntısı bile olmayanlar elbette memnundur.



Kısaca, tek başına AKP saltanatı, Türk milleti dışında herkesi memnun etmiştir.

Mağdur olan Türkiye'dir.

Muhtaç olan Türk milletidir.

- Ve Türk milleti elinden tutulmasını beklemektedir.
- Ve Türk devleti dizlerinin üstünde doğrulmayı beklemektedir.

İşte dava arkadaşlarım;

Türk milletinin elinden tutacak olanlar sizlersiniz.

Cumhuriyetimizi ayağa kaldıracak olanlar sizlersiniz.

Artık AKP hükümetinin tüketecek yalanı, sığınacağı bahanesi kalmamıştır.

AKP'de korku dağları sarmıştır.

Bunun nedeni çığ gibi yükselen Milliyetçi Hareket Partisi'dir, milliyetçiliktir.

Bunun nedeni, Erciyes'i dolduran sizlersiniz.

- Yükselen milliyetçilik, AKP'yi telaşlandırmaktadır.
- Yükselen milliyetçilik, iş birlikçileri ürkütmektedir.
- Yükselen milliyetçilik, müstemleke aydınını korkutmaktadır.
- Yükselen milliyetçilik, vurguncuyu, fırsatçıyı tedirgin etmektedir.
- Yükselen milliyetçilik, Sevr sevdalılarını kaygılandırmaktadır.



Evet, dava arkadaşlarım, milliyetçilik yükselmektedir, yükselecektir ve yükselmelidir.

Bu çaresizler telâşlarında haklıdır.

Evet, milliyetçilik, tıpkı devletimizin kuruluş yıllarında olduğu gibi yeniden siyasetin merkezinde yer almaya başlamıştır.

Huzurunuzda soruyorum, bizim milliyetçiliğimizden neden korkuyorsunuz?

Bizim milliyetçiliğimizi Batı milliyetçiliği ile karıştırmayın.

- Bizim milliyetçiliğimiz kapsayıcıdır.
- Bizim milliyetçiliğimiz kucaklayıcıdır.
- Bizim milliyetçiliğimizde insan sevgisi vardır.
- Bizim milliyetçiliğimizde paylaşma ve bölüşme,
- Bizim milliyetçiliğimizde adalet ve hakkaniyet vardır.

Bilge Kağan'ın öğüdü vardır, Dede Korkut'un bilgeliği.

Yunus Emre'nin sevgisi vardır, Hacı Bektaş'ın erdemi.

Fatih'in vizyonu vardır, Mehmetçiğin cesareti.

Atatürk'ün önderliği vardır.

Türkeş Bey'in çağrısı vardır.

Bizim milliyetçiliğimiz, zalimin karşısındadır.

Bizim milliyetçiliğimiz mazlumun yanındadır.

Biz acımasız küresel sömürünün arasından, millî sanayimizi yükseltmek istiyoruz.



Küresel yağma düzeninin oyununu bozup kendi kaynaklarımızı kullanmak istiyoruz.

Yazılmış senaryoları reddedip kendi onurlu geleceğimizi belirlemek istiyoruz.

Topraklarımızı huzurla yaşanan bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz.

Kardeşliğimize sahip çıkmak istiyoruz.

Bağımsızlığımızı korumak istiyoruz.

Türkiye'mizi lider ülke yapmak istiyoruz.

Korkunuzun sebebi budur.

Sizler, icazeti dışarıdan arayan iş birlikçiler;

Türk milletinin küresel soyguna dur demesinden korkuyorsunuz.

Türk devletinin yeniden lider ülke olmasından korkuyorsunuz.

Korkunuzda da haklısınız.

Evet, doğrudur, milliyetçilik sizin gibi millet düşmanları için bir tehlikedir.

Ve bu sizin için hâlâ bir tehlike ise milliyetçilik **artmaktadır, artacaktır, artmalıdır.**

- Milliyetçilik, bağımsızlığımızı korumak için artmalıdır.
- Milliyetçilik, kardeşliğimizi sürdürmek için artmalıdır.
- Milliyetçilik bu sömürüye son vermek için artmalıdır.



- Türk'ün kudretinin yeniden yükselmesi için artmalıdır.

Biliniz ki siz susmuşsanız, Türkiye'nin geleceği kararmış demektir.

Siz susmuşsanız, Türk milletinin umudu sönmüş demektir.

Susmayacaksınız.

Durmayacaksınız.

Düşmeyeceksiniz.

Yorulmayacaksınız.

İnadına ve ısrarla büyüyeceksiniz ve milletimizin kurtuluş ve yükseliş ruhu olacaktır.

Milliyetçilik, bu yüzyılın başlarında Türk milletini birleştiren davanın adıdır.

Milliyetçilik, küresel girdaptan milletimizi kurtaran gücün adıdır.

Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin adıdır.

Şimdi de milliyetçiliği siyasal merkeze getirip,

Küresel güçlerin oyunlarını boşa çıkartacaksınız.

Milletimizi elinden tutup kaldıracaksınız.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı ile sonuçlanacak ilk seçimde;

- AKP bıraktığı enkazın altında kalarak silinip gidecektir.



• Ve...sizlerin yükselen iradesi ile ilk seçimde sandığa ve tarihe gömülecektir.

AKP'nin gidişi;

- Türkiye'mizin yükselişi,
- Milletimizin kurtuluşu,
- Dostlarımızın sevinci,
- İş birlikçilerin üzüntüsü,
- Milliyetçilerin ise güçlü ve onurlu iktidarı olacaktır.

Türkiye'mizin ve aziz milletimizin yeniden doğuşu için milliyetçiliğin ve milliyetçilerin iktidarından başka çare yoktur.

Milliyetçilik, 1923 yılında, devletimizin kurtuluş ve kuruluş yıllarında olduğu gibi yeniden ülkeyi yönetecektir.

Bu hedef ise ancak ve ancak milliyetçilerin tek başına iktidarı ile mümkündür.

Mücadelemiz bunun içindir.

İnancımız bunun içindir.

Kırılma noktasına kadar bükülmüş olan Türkiye'de taraf-sız olamayız.

Biz tarafız.

Biz Türkiye'den tarafız.

Biz Türk milletinden tarafız.

Biz birlik ve beraberlikten tarafız.

Biz biliyoruz ki, müştereklerimiz ayrılıklarımızdan üstündür.



Biz biliyoruz ki, bütün Türk illerini de kapsayan büyük bir aileyiz.

Biz büyük Türk milletiyiz.

Bizim için hiçbir siyasi hedef ve proje, Türkiye'nin birliğinden, dirliğinden ve kardeşliğinden daha önemli ve öncelikli değildir.

Biz; tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek başkentini taraflıyoruz.

Artık, herkesin de tarafını belli etme vakti gelmiştir.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Biliyorum ki, hükümet ortağı olduğumuz dönemde, gönüllümüzdekinin hepsini milletimize veremedik.

Bu konuda asla mazeretimiz olamaz.

Ancak biliniz ki;

Devletin ve milletin bekası için siyasi sorumluluktan kaçamadık, kaçmadık.

Millet sevgisini, her sevginin üstünde tuttuk ve kırılma noktasına kadar sabrettik.

Görüldü ki tarih partimizi, bizi ve bizim gibi düşünenleri haklı çıkardı.

Böylesi bir ikilem ile karşılaşmamak için tek başına iktidara gelmek artık kaçınılmazdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, aziz milletimizden bu kez tek başına iktidar inisiyatifi talep etmektedir.



Partimiz, buhrandan kurtarmak adına sorumluluk üstlendiği 57. Hükûmet döneminde siyasi kültürünü ispat etmiştir.

"Önce ülkem sonra partim" ilkesi ile millî meseleleri her konunun üstünde gören partimiz;

- Millî fedakârlığın,
- Ülkeye sadakatin,
- Uzlaşma kültürünün,
- Devlette devamlılığın,
- Onurlu duruşun,
- İlkeli tutumun, temsilcisi olmuştur.

Millî geleceğimize yönelik kaçınılmaz tehlikeyi gördüğü anda siyasi bir bedel ödemek uğruna bile sandığa başvurmuştur.

Bugün de çözüm yine sandıktır, seçimdir.

Üstelik Türkiye'mizin şartları 2002 yılına göre çok daha ağırlaşmıştır.

Cumhuriyetimizin birikimleri çok daha fazla tahrip olmuştur.

Partimiz demokratik geleneklere uygun olarak hazırlıklarını sürdürmektedir.

Şubat ayından bu yana partimizin il ve ilçe Kongreleri yapılmış ve nöbet değişimleri gerçekleşmiştir.

Yurt genelindeki kongreler davamızın anlamına uygun bir şekilde vakur, disiplinli ve olgunluk içinde geçmiştir.



Kafa karıştıran oyunlara ve nifak çabalarına rağmen arkadaşlarımız partilerine sahip çıkmışlardır.

Önümüzdeki aylarda Büyük Kurultay'ımız yapılacaktır.

Partimiz, aynı demokratik olgunluk içerisinde görevini yerine getirecektir.

Bu kutlu hareket yükselirken, dava arkadaşlarımı, milliyetçileri tuzaklara karşı bir kez daha uyarıyorum.

Yüreği vatan için çarpan her Türkiye sevdalısını Milliyetçi Hareket Partisi'ne davet ediyorum.

Gün macera zamanı değil, akıl ve bilinç zamanıdır.

Gün, Cumhuriyetin, üniter yapının, millî devletin, toprak bütünlüğünün gerçek sahibi olan milliyetçiler için sabırlı ve soğukkanlı olmak zamanıdır.

Türkiye'nin;

- Oyalanacak zamanı,
- Kaybedilecek heyecanı,
- İsraf edilecek gençliği yoktur.

Milletimizin kurtuluşu için Milliyetçi Hareket Partisi tek seçenektir.

Adres Milliyetçi Hareket Partisi olmalıdır ve olacaktır.

Önümüzdeki süreçte her birimize düşen görev ve sorumluluklar vardır.

• Birincisi, büyük Türk milletini, içinde bulunduğu ağır şartlar ve yaklaşan buhran konusunda **uyarmaktır.**



• İkincisi, milletimizi ağır ekonomik kaygılarla ihmal ettiği millî hassasiyetlerin akıbeti konusunda **uyandırmaktır**.

• Üçüncüsü, çözümün ancak milliyetçi kadrolarla mümkün olduğuna milleti **inandırmaktır**.

• Dördüncüsü ise tek çarenin ilk genel seçimde partimizi tek başına iktidara taşımak olduğuna **ikna etmektir**.

Bu fedakârlık gerektiren süreçte;

Önce milletimizin gönlünü **kazanma**,

Sonra, Türkiye'yi yeniden hep birlikte ayağa kaldırma,

Ardından da tahribatı **onarma ve yeniden inşa** dönemi bizleri beklemektedir.

Bu nedenle;

Ülkücü, tarihin yüklediği bu yeni ve farklı sorumluluğun bilincinde olmalıdır.

Ülkücü, bu misyon içinde bir cazibe merkezi ve lokomotif güç olacağını bilmelidir.

Bu zor ama onurlu görev için, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağır tahribatı onaracak kadrolara ihtiyacı vardır.

Bu kadrolar elini taşın altına koyacak, ağır bir yükü omuzlayacaktır.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Önümüzdeki süreç yalnızca Türkiye'nin değişimine değil, siz değerli kardeşlerimin de gelişimine muhtaçtır.



Kendini aşmış, fikri hür, vizyon ve karar sahibi bir ülkücü gençliğe olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla olacaktır.

Bu konuya kulak veriniz.

Bu sözlerimi dikkatle takip ediniz.

Önümüzdeki zorlu dönemde;

- Sadece cılız bir ideolojik destek,
- Gelişmeleri hariçten seyretmek,
- Geçmişte kalan anılarla yetinmek,
- Söylenenlere sorgulamadan inanmak,
- Yalnızca heyecandan ibaret bir katkı,
- Akıl ve sağduyudan uzak bir serüven arayışı,
- Gelecek kaygısı taşımadan mevcutla oylanmak,
- Hiçbir katkı sağlamadan yıkıcı eleştiri,
- Çağı ve hayatı dikkate almadan yerinde saymak,
- Millî menfaatleri göz ardı eden şahsi ikbal beklentileri **as-**

la ve asla geçerli olmayacaktır.

Bunlar benim iktidara giden yol haritamın ilkeleridir.

Ben bu ilkelerimle milletimi kucaklamak üzere yola çıkıyorum.

Sizleri de **uyarma, uyandırma, inandırma, ikna etme ve iktidara taşıma** görevinde bana **yol arkadaşı olmaya çağırıyorum.**

Ve şimdi, hepinize soruyorum.



Yol arkadaşım olmaya hazır mısınız?

Yol arkadaşım olmaya hazır mısınız?

O hâlde yolunuz açık olsun.

Değerli Dava Arkadaşlarım,

Sizlerin kararlılığını gördükçe, coşkunluza şahit oldukça inanıyorum ki güçlü iktidar yürüyüşü başlamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi bir kutup yıldızı gibi Erciyes'ten yükselecektir.

Bu tarihi toplantı, Türk ve İslam Dünyasının da yol haritasında bir başlangıç olacaktır.

Yeni bir dünya ve yeni bir **Türkiye için Büyük Buluşmanın** ilk adımı buradan başlayacaktır.

Kararlılığınız dosta güven vermektedir.

Haykırışlarınız, düşmana korku salmaktadır.

- Engellemelere karşı yılmayınız.
- Tuzaklara karşı uyanık olunuz.
- Sokaklardan uzak durunuz.
- Tahriklere dikkat ediniz.

Başarmaktan başka çaremiz yoktur.

Başaracağız, Başaracağız, Başaracağız!

Tek başına iktidar için her kapıyı çalınız.

Tek başına iktidar için her yüreği kucaklayınız.



Sevgi ile kazanamayacağımız gönül yoktur.

Durmayınız, düşmeyiniz, bıkmayınız.

Bu duygularla yurdumun her köşesinden bayrağını kaparak gelen Türkiye sevdalılarına iktidara giden yolda başarılar diliyorum.

Buradan gideceğiniz vatan köşelerine, aziz milletimize en içten selam ve sevgilerimi götürünüz.

Sınırlı imkânlarla israfa kaçmadan bu kurultayı düzenleyenlere, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Yüce Allah'ın, Türkiye'yi ve büyük Türk milletini karşılıksız seven Türk milliyetçilerini muzaffer kılacağına yürekten inanıyorum.

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Tek başına iktidar için tek yürekle ve hep beraber bir kez daha haykırılım:

Altmışınca Hükûmet, Milliyetçi Hareket!

"Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Sağ olun, Var olun, Cenabı Allah'a emanet olun.